

oktober 2023
nummer 8
19^e jaargang

Kerkgebouwen: Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)
Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572

Streekkerk
Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822

Kerkelijk centrum: De Gerf
De Hoek 8, 8381 BL Vledder

Predikant: Ds. Marianne Gaastra
Kattenwinkelweg 26, 8015 PW Zwolle
06-23404616/0529-497750
mariannegaastra@gmail.com



Redactieadres
kerkblad: Jelle Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122,
8391 KS Noordwolde, 06-40976333
kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com

Bezorging
kerkblad: Frieda Walpot, Haking 10,
8381 DC Vledder, 0521-380027
friedawalpot@gmail.com

Website: www.pknvleddernijensleek.nl

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier als op onze website.



Inleveren kopij voor het november/decembernummer uiterlijk **maandag 23 oktober** om **18:00 uur**. Het kerkblad wordt in de week voor zaterdag 4 november bezorgd. Inleverdatum kopij kerkblad voor het kerstnummer is 11 december.

Bijlagen mogen via e-mail worden aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.



GEMOEDEN

De kerk is geen statisch geheel. Is niet het gebouw, is niet de kerkorde, is niet het instituut. Hoewel je dat allemaal wel nodig hebt om alles in goede banen te kunnen leiden, is de kerk in de eerste plaats 'zomaar een dak boven wat hoofden; een deur die naar stilte open staat'. En om bij de woorden van lied 276 te blijven: het is een huis dat een levend lichaam wordt, als wij er binnen gaan om recht voor God te staan. Zo voel ik dat ook: kerk-zijn is gehoor geven aan een stem die je hoort als al het andere stil valt, zachter wordt. Een stem die je overal kunt horen, als je er voor open staat. Of dat nu in Vledder en Nijensleek is, of in Wognum, of waar dan ook.

*"gehoor geven
aan een stem
die je hoort als
al het andere
stil valt."*

En als je die stem hoort, enerzijds in jezelf en anderzijds ook van buiten komend, dan kun je niet anders dan gáán waar deze je roept. Dat overkomt je zelden. De meeste keren hoop je de stem God te vinden, maar klinkt die niet in jouw hart. De stem heeft adem nodig om gehoord te worden. De adem draagt de stem naar plaatsen die je niet had vermoed. De adem verbindt jou met alle andere mensen op deze wereld en met God. Daarom is het met weggaan uit de ene gemeente naar een andere gemeente geen afscheid, maar altijd een verdergaan. Ieder op de eigen weg gehoor gevend aan die stem, maar uiteindelijk zijn al die wegen verbonden met de adem van die stem die ons roept naar een toekomst ongezien.

Een stem die ons vertrouwen geeft in onszelf en in de ander. Dat is de kerk. En daarom willen wij dat zij blijft in welke vorm dan ook. In gebouwen, in de kerkorde. Maar vooral in de Stem van God, die ons in de Bijbel woorden geeft, die gedragen worden op de adem van de Geest die ons allen

inspireert. Omdat deze adem ons verbindt met alles en allen. In Jezus' naam.

Ds. Marianne Gaastra



Dorpskerk Vledder

Streekkerk Nijensleek

1 okt.
10:00 uur

Geen dienst

Ds. Venhuizen (Nijensleek)
1^e collecte: Israëlzondag
2^e collecte: kerk
Uitgang: bloemengroet

8 okt.
10:00 uur

Drs. B. v.d. Brink-Smit (De Wijk) Geen dienst
1^e collecte: KiA werelddiaconaat
2^e collecte: kerk
Uitgang: kerkgebouw

15 okt.
10:00 uur

Ds. H. Procee (Vledder) Geen dienst
1^e collecte: plaatselijk werk
2^e collecte: kerk
Uitgang: De Gerf

22 okt.
10:00 uur

Ds. M. Gaastra Geen dienst
Heilig Avondmaal
1^e collecte: voedselbank
2^e collecte: kerk
Uitgang: orgelfonds

29 okt.
10:00 uur

Ds. M. Gaastra Geen dienst
Gemeentezondag
Afscheid Marianne Gaastra
1^e collecte: Open Doors

2^e collecte: kerk
Uitgang: kerkgebouw

1 nov.
19:30 uur

Geen dienst

Ds. K. de Graaf (Nijensleek)
Dankdag voor gewas en arbeid
1^e collecte: plaatselijk werk
2^e collecte: kerk
Uitgang: bloemengroet

5 nov.
10:00 uur

Ds. M. Gastra
Gedachtenisdienst
1^e collecte: ziekenpastoraat
2^e collecte: kerk
Uitgang: De Gerf

Geen dienst



Het is fijn dat de laatste drie diensten waarin ik voor ga, allemaal een bijzonder karakter dragen.



Heilig Avondmaal

Op **zondag 22 oktober** is er Heilig Avondmaal. We zitten rondom de tafel van de Heer en delen brood en wijn, lichaam en bloed van Christus. Wie Hij was, is en zal zijn voor ons, wordt gevierd, zodat we verder kunnen in ons leven. Brood van de hemel, leeftocht voor onderweg. Wijn van het Koninkrijk.

Afscheid

Op **zondag 29 oktober** is de dienst waarin ik officieel afscheid neem. Die datum vond ik passend, omdat het dan gemeentezondag is. In die dienst

wordt ook afscheid genomen van Frieda Walpot, Gré Kerssies en Reina Fledderus. Hans Procee heeft aangegeven dat hij stopt met het leerhuis. Goed dat er ruimte komt voor mensen. En we raken elkaar niet kwijt. VCE (Vogido, Concordia, Excelsior) komt met een gelegenheidsensemble de dienst met blaasinstrumenten opluisteren.

Gedachteniszondag

Op **zondag 5 november** ga ik voor in de dienst waarin wij de overledenen van onze gemeente gedenken: zij die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Fijn dat ik deze dienst nog in onze gemeente kan doen. Met veel families van de overledenen heb ik in het afgelopen jaar intensief contact gehad. Gerdien Vastenhoud speelt blokfluit in deze dienst. Misschien samen met haar dochter. Dat zal de het ingetogen karakter van deze dienst goed doen uitkomen.



Ds. Marianne Gaastra

Afscheid Marianne Gaastra

Officieel is **29 oktober** is de dag waarop wij afscheid nemen van Marianne als onze predikant. Het is niet haar laatste dienst als voorganger in onze gemeente, dat is de gedachtenisdienst op **5 november**. Het lijkt nog even te duren, maar voor je het weet, is het zover. Wij zijn dankbaar voor de jaren dat zij onze predikant mocht zijn. Wij willen dit afscheid dan ook niet zo maar voorbij laten gaan. Na de dienst van 29 oktober volgt er een receptie in De Tippe waarin wij iedereen de gelegenheid willen geven om persoonlijk afscheid te nemen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij hopen ook op medewerking van u als gemeentelid. U hoort nog van ons. Samen hopen wij er een mooie dag van te mogen maken.

Sjoukje de Wit



IN MEMORIAM MW. ZANDSTRA-LANDMAN
† 4 september 2023

Mevrouw Zandstra-Landman is op 4 september op 95-jarige leeftijd overleden in Havelte. Zij was voorheen lid van de dorpskerk in Vledder. Zij was een betrokken gemeentelid en is ook diaken geweest in onze gemeente.

Namens de familie,
Sjoukje Schaap

Pastoraat

Het corso is weer voorbij, net als de Open Monumentendag. Het bouwen van corsowagens levert een groot saamhorigheidsgevoel op. Samen er voor gaan. En dat doen we ook in de kerk. Samen is een basiswoord voor de gemeenschap. De Open Monumentendag, maar ook de Vleddermarkten leverden veel belangstellenden op in de Dorpskerk. Heel veel vrijwilligers stonden klaar om dit mogelijk te maken. Heel veel dank hiervoor!

De scholen zijn weer begonnen. We willen kinderen en jongeren een goed nieuw schooljaar toewensen en ook het onderwijzend personeel. Zij zijn zo belangrijk voor de leerlingen. Ze kunnen hen motiveren om te werken aan een mooie toekomst waarin ze tot hun recht mogen komen.



Ook waren er verdrietige zaken: Klaas van der Kamp woont al geruime tijd in Zonnekamp. Het gaat niet goed met hem. Het is moeilijk nog contact met hem te krijgen. Hij slaapt heel veel. Voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen is het verlies er al voor het einde. Het is zwaar, vooral voor zijn vrouw Eef. Vanaf deze plaats willen we aan haar denken

Ook hebben we plotseling afscheid moeten nemen van twee gemeentelieden. Mw. Truus Kruithof-Oost uit Steenwijk en mw. Corry Mulder-Zijlstra uit Wilhelminaoord hadden beiden een broze gezondheid, maar overleden toch onverwachts. Vanaf deze plaats willen we Vanaf deze plaats willen we degenen die achterblijven sterkte wensen met dit grote gemis.

IN MEMORIAM CORRY JELLY MULDER-ZIJLSTRA
*** 13 april 1946 † 14 september 2023**

Corry heeft het leven tot op de bodem gekend. Alles wat moeilijk en verdrietig was, kwam op haar pad. Als kind in een groot gezin, zij was de vierde van 11 kinderen, werd zij vaak over het hoofd gezien. Zij was iemand die het mensen graag naar de zin maakte en daarbij zichzelf nog wel eens vergat. In haar eerste huwelijk kende zij, mede daardoor, niet veel geluk. Haar veiligheid en die van haar kinderen kwam vaak in gevaar. Uiteindelijk was de liefde dood. Ze heeft onder druk van haar familie en de kerk - scheiden doe je niet - te lang geprobeerd het huwelijk te redden.

Haar tweede huwelijk met Hans was een gelukkig huwelijk. Voor het eerst kon zij genieten van het leven. Hans was voor haar een toevlucht. Hij ving haar op als het moeilijk voor haar werd. Het contact met de kinderen was dan weer goed, dan weer minimaal. Dat schrijnde. Diep verdriet was er toen haar dochter Debbie overleed. Een verlies waar zij nooit overheen kwam.

Haar gezondheid ging achteruit. Haar hart, toen ze een aantal jaren geleden wegens benauwdheid in het ziekenhuis werd opgenomen, stelde de arts voor om haar niet meer te reanimeren als zij een hartinfarct kreeg. Zij wilde dat pertinent wel: "Ik heb hier nog iets te doen", zei ze. Vlak voor ze overleed ging het ineens achteruit met haar gezondheid. Na een val waarbij ze haar arm brak, ging het snel. Na de eerste opleving, toen ze uit het ziekenhuis kwam leek de levenslust terug te komen. Ze had weer zin in spelletjes en puzzels maken. Een ze was bezig met handwerken. Het maken van een rood kleed over de dekenkist. Dat blijft nu liggen. In vertrouwen op haar God is ze rustig ingeslapen. Veilig in Jezus' armen.

Ds. Marianne Gaastra

Ook de mensen die te maken hebben met ziekte, zorgen of verdriet willen we gedenken. Wij weten het niet van iedereen, maar de mensen die om hen heen staan zijn vaak wel op de hoogte. Laten we naar elkaar omzien in het vertrouwen dat onze hemelse vader ons draagt en ons wil troosten en sterken.

Gré Kerssies

Bloemengroet

De afgelopen maanden zijn de bloemen als felicitatie, groet of bemoediging naar de volgende personen gegaan:

Mw. J. Spijker-Hofman
Mw. W. Middelwijk-ten Bosch
Mw. R. Dijkstra
Mw. J. Have-van Echten
Dhr. en mw. van der Kamp
Mw. A. Winters.
Mw. Jansen-Galjaard
Fam. W. Dijkstra
Dhr. J. Kruithof
Mw. R. Dijkstra-Eising
Mw. M. Reuvekamp
Mw. F. Walpot
Dhr. M. Dijkhuizen
Dhr. R Schaap en Mw. I de Bruin
Mw. G. de Vries
Dhr. J. Kruithof

Mw. H. Visscher
Mw. S. de Wit
Mw. van Dijk-van der Wal
Dhr. en Mw. Los
Mw. A. De Leeuw
Mw. A Vos-van der Valk
Dhr. L. Groen
Mw. G. Reinalda-Klaver
Mw. J. Spijker-Hofman
Mw. Trompetter
Dhr. H. van de Rotte
Dhr. G. van der Ham
Dhr. en mw. Boersma
Dhr. W Hooyer
Dhr. P. Puper



Luuk Groen en Roely Dijkstra



Meditatie

Op **dinsdag 3 oktober** zullen we de laatste meditatiebijeenkomst houden om **19.00 uur** Gerf. Deze meditatie zal het karakter dragen van beweging.

“Meditatie is niet serieus maar licht en speels. Door meditatie leren we de aandacht van buiten naar binnen keren. Vooral als de balans tussen druk

en ontspanning verloren is geraakt, kan de stilte van meditatie ons systeem helpen weer tot rust te komen. Zomaar zijn, in stilte, niets te hoeven, getuige zijn van alle processen die zich in ons af spelen, alle gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, en er afstand van te nemen, zodat we er naar kunnen kijken en er niet in mee hoeven te gaan. Stilte is de grootste kracht die helpt niet te verdwalen in de hectiek van ons overbelaste systeem, of het spitsverkeer van onze gedachten." Op de website van Elly van Wieren staat mooi verwoord hoe ik over meditatie denk. Vooral dat: licht en speels. Zo heb ik het de afgelopen jaren in de kerk willen beoefenen met jullie. In de stilte ruimte maken voor God, zodat je heel wordt. Met mooie teksten, muziek en beweging. Ook de laatste keer.



De Eeuwige zegt: Moet je door het water gaan - Ik ben bij je; of door rivieren - je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien (Jesaja 43:2).

Ds. Marianne Gaastra



VAN DE KERKENRAAD

Het is bijna zo ver... Na negen jaar moeten we afscheid nemen van onze predikant, Marianne Gaastra. Zij is zo'n deel geworden van onze gemeente, dat we ons een gemeente zonder haar nauwelijks voor kunnen stellen. We willen de gemeente Het Vierkant in Wognum van harte feliciteren met het feit dat ze haar op 8 oktober als hun nieuwe predikant mogen bevestigen. De laatste weken van oktober zal Marianne nog beperkt beschikbaar zijn voor onze gemeente. Ook zullen we op 29 oktober afscheid nemen van Frieda Walpot en Gré Kerssies als ouderlingen. Er wordt nog gezocht naar opvolgers.

Voor onze kerk zal een nieuwe tijd aanbreken. De adviescommissie die is ingesteld om de mogelijkheden te onderzoeken wat er voor onze gemeente mogelijk is, is in de afrondende fase. De kerkenraad is onder- tussen serieus in gesprek met iemand die het pastoraat en andere noodzakelijke werkzaamheden zal verzorgen gedurende de tijd dat we vacant zijn. Daar zijn we blij mee want het is belangrijk dat we bij rouw en trouw iemand hebben op wie we terug kunnen vallen. De kerkenraad hoopt dat we na het vertrek van ds. Marianne Gaastra voldoende energie en veerkracht mogen hebben om als gemeente te kunnen functioneren.

Namens de kerkenraad, Gré Kerssies



Diaconale collectes

1 oktober

Israëlzondagscollecte: Protestantse Kerk. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volken wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap.



8 oktober

Werelddiaconaat Kerk in Actie. De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.

Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken.

15 oktober Plaatselijk werk

22 oktober Avondmaalscollecte voor de Voedselbank Westerveld.

29 oktober Open Doors. Deze organisatie steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Er worden bijbels gebracht naar landen die daarvoor gesloten zijn. Er wordt ook praktische hulp zoals traumazorg en noodhulp gegeven.



1 november Plaatselijk werk

Koffieochtenden

De koffieochtenden in Vledder en Nijensleek zijn ook deze maand weer te bezoeken. Op 4 oktober bent u van harte welkom om 10.00 uur in de Gerf en op 10 oktober ook om 10.00 uur in de consistorie van de Streekkerk.

Namens de diaconie, Tonnie Bolte



VAN DE KERKRENTMEESTERS

De kerkenraad heeft goedkeuring gegeven aan de verkoop van een stuk grond van het parkeerterrein achter de Streekkerk aan onze oud-predikant Ds. Gerard Venhuizen. Een deel daarvan heeft hij al geruime tijd in gebruik als moestuin, maar het stukje grond tot aan de sloot wil hij er ook graag bij hebben. Voordat het zover is moet het CCBB haar goedkeuring geven en gaat een makelaar berekenen wat de verkoopprijs moet worden.

Om even in Nijensleek te blijven, kort geleden heeft de heer Annen op ons verzoek een bezoek gebracht aan de Streekkerk. De heer Annen koopt kerkgebouwen op die overbodig dreigen te worden en probeert ze te behouden door er andere activiteiten in onder te brengen. Hij is er van overtuigd dat ze over 25 jaar weer hard nodig zullen zijn. Die activiteiten moeten geld opleveren, zoals door de verhuur voor vergaderingen en concerten. Helaas kon ook hij geen zaken bedenken om op termijn voldoende inkomsten voor de Streekkerk te genereren.



Omdat op de lange termijn ook de exploitatie van de Dorpskerk door onze gemeente een te zware last gaat worden, gaan enkele kerkrentmeesters en leden van de Adviescommissie binnenkort naar een open dag van de Stichting Oude Drentse Kerken. Deze stichting koopt oude kerken op, zorgt voor het onderhoud en verhuurt de kerk dan weer aan de plaatselijke gemeente voor het houden van kerkdiensten. Bij de overdracht van het kerkgebouw aan de Stichting moet een flinke 'bruidsschat' worden betaald. Het bezoek aan de open dag is een oriënterend bezoek: wie weet hoe we elkaar kunnen helpen!

Enkele weken geleden heeft een tweetal kerkrentmeesters een bezoek gebracht aan begrafenisondernemer Kiers. Periodieke afstemming is nodig omdat voor een begrafenis in enkele dagen veel geregeld moet worden. Als bij de begrafenisondernemer en bij de kerk personele veranderingen optreden moeten die goed worden gecommuniceerd zodat geen misverstanden ontstaan voor een begrafenis. Mw. Kiers, waarmee we spraken, vertelde ons dat het voor nabestaanden van een overledene met een begrafenisverzekering handig is om direct contact op te nemen met Kiers en niet met de verzekering. Zij gaf voorbeelden van overlijdensgevallen waarbij de nabestaanden op die manier veel goedkoper uit waren. En voor ons als kerkrentmeesters is het plezieriger samen te werken met een bekende begrafenisondernemer dan met een willekeurige andere.

We zoeken nieuwe kosters omdat de familie Tadema heeft moeten stoppen. Het is leuk werk om zondagmorgen de kerk open te doen en de kerkgangers te verwelkomen. Dus graag liefhebbers!

Namens de kerkrentmeesters, Hans van de Rotte



Expositiedagen

Er waren weer een paar mooie ervaringen tijdens de expositiedagen, deze zomer. Zo ontmoette Sybrand de dochter en kleindochter van Gerrit Hoogendoorn, een van de orgelbouwers van ons BAG orgel (Broers Arie en Gerrit Hoogendoorn). Hans Procee mocht een stel uit Hardegarijp begroeten bij wie hij ooit bij hun huwelijk betrokken was geweest omdat de bruid uit Mexico kwam. Een organist uit Veenendaal met zoon en kleinzoon hadden veel belangstelling voor het orgel en mochten van Bert het orgel bespelen. Een gewezen timmerman las in onze flyer dat de zoldering van onze eenbeukige kerkzaal uit zeven eikenhouten balken bestond. Hij vroeg zich af waar de ene beukenhouten balk dan was. Hij wist echter niet dat eenbeukig duidde op het feit dat onze kerk maar één kerkzaal heeft. Bij grotere kerken zie je vaak ook zijbeuken. In ons gastenboek stonden ook mooie opmerkingen zoals: "Mooie kerk", "Mooie expositie - vele talenten, vele gaven één Geest", "Wat een geweldig orgel en wat een mooi orgelspel!", "Prachtige opstelling van de gedachtenisstenen", "Genoten van alle schilderijen vooral van mevr. Mulder-van Staveren", Dank voor de gastvrijheid zowel op zondag als vandaag"



In de afgelopen weken (ook monumentendag op 9 september hebben we meegeteld) hebben ongeveer 800 mensen onze kerk bezocht. De verkoop van koffie en thee met wat lekkers en de bijdrage in de schaal leverde ongeveer € 500,- op. Al met al kunnen we heel tevreden terugzien op onze expositiedagen waar de exposanten (betrokkenen bij onze kerk) hun creatieve uitingen tot bewondering van velen hebben kunnen tonen. Dank aan al onze vrijwilligers die dit alles hebben mogelijk gemaakt!

De expositiegroep, Luuk Groen, Sybrand Metz
en Nico Dirkzwager

Geschenk

Eén van de exposanten in de kerk had prachtige keramische beelden in de nissen staan. Dat zult u vast gezien hebben. Naast alle schilderwerk was daar veel belangstelling voor van de bezoekers. Zo was daar het dansende paartje te zien, een rustende

vrouw op een stoel en een rollend paard. Alles even mooi uitgebeeld. Dit waren de beelden van onze plaatsgenoot Klaas van Dijk. Bij het ophalen van zijn beelden kregen we een beeldje aangeboden van een

biddende vrouw met een vredesduif in haar handen. Dit als dank voor de expositie in de Dorpskerk van de afgelopen tijd. We hebben dit dankbaar aangenomen en we willen Klaas daar hartelijk voor bedanken. We hebben het een plekje gegeven in het nisje boven het koororgel. Daar kunt u het bewonderen.



Sybrand Metz

Bijbelkring voor beginners en gevorderden

Een nieuw initiatief: we gaan een Bijbelkring beginnen! We willen beginnen de eerste brief van Petrus te bespreken. Een korte maar interessante brief waar je een hoop geloofsinspiratie aan kunt opdoen. De apostel richt zich met name tot gelovigen die zich willen laten dopen of die net gedoopt zijn. Zij en wij worden aangesproken als mensen die God 'opnieuw geboren heeft doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden'. Pasen maakt ons tot een hoopvolle geloofsgemeenschap in een samenleving, waarin christenen (zo was het zeker in de tijd dat de brief geschreven werd) nogal eens kunnen stuiten op onbegrip en

tegenstand. In de brief zit veel actualiteit. Een prima document voor (verdere) geloofsopbouw en -verdieping. Juist om samen te lezen heel geschikt. Het zal mooie gesprekken kunnen opleveren over waar geloven over gaat en hoe je inhoud kunt geven aan christen-zijn.



De eerste bijeenkomst is op **dinsdag 10 oktober** om **19.30 uur** bij Henriette en Gerrit van den Dool, De Rolle 53. Bij hen kun je ook terecht voor nadere info en materiaal. Schroom niet, kom ook, wees welkom!

Janny Leppers en Bram Kok

Henriëtte en Gerrit van den Dool (0521-346610, gvddool@gmail.com)

Bedankt

Heel hartelijk bedankt voor de mooie plant voor mijn verjaardag, die ik van de kerk mocht ontvangen.

G. de Vries-Brugging (Meulhoek, Vledder)

Bloemen

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die Tini mij namens de kerk bracht. Alle zieken en iedereen de hartelijke groeten.

Roelie de Vries-Eleveld

EN VERDER...

Nieuwsbrief Katja en Jurgen

We ontvingen weer een nieuwsbrief met informatie over het werk van Katja en Jurgen in Madagaskar. Hieronder vindt u een stukje uit de nieuwsbrief. De volledige tekst is via onze website te vinden. Jurgen en Katja schrijven

bij voorbeeld hoe koning iaban'i Velotia uit de regio tot geloof is gekomen nadat zijn zoon is genezen door een gebed. In een ander dorp,

Tsiombivohitra, zijn twintig mensen aangeraakt door het geloof en heeft men besloten in dat dorp een kerk te bouwen!



Ze schrijven ook: "Jurgen is regelmatig terug geweest in Maroamboka. In april samen met Abbey en Siemen. Toen hebben ze Menja, onze vertaler, bezocht om te kijken of hij de laatste hoofdstukken van het boek Handelingen al had nagekeken. Dat was hem toen nog niet gelukt. We

kregen een paar weken later dertien foto's van het laatste vertaalwerk toegestuurd. Toegegeven, het is lastig om vanaf de foto's te lezen wat er verbeterd moet worden vanwege de lage kwaliteit. Maar! Dankzij de ervaring die we inmiddels hebben wat betreft de grammatica, de woorden, en Menja's handschrift, is het tóch gelukt. Jurgen heeft inmiddels de eerste druk van het boek Handelingen klaar om te verspreiden.

In juni ging Jurgen samen met Issa naar Maroamboka. Samen met Menja heeft Jurgen afgesproken dat het boek Genesis het volgende project moest worden. We waren nog even aan het denken aan de brief aan de Romeinen omdat daar veel kerkelijke leer in staat. Katja dacht echter dat het boek Genesis voorrang moest hebben omdat dit boek verhalend duidelijk maakt wat de geschiedenis van de mens is. Diverse Malagasy vrienden waren het met Katja eens. Menja schrok een beetje van de vijftig hoofdstukken. Bovendien bevat Genesis heel andere uitdrukkingen en woorden dan de brieven in het Nieuwe Testament. Na wat nadenken wilde hij er toch wel mee gaan beginnen.



Een maand later, juli, zijn we dus weer met het hele gezin afgereisd naar ons dorp. Jurgen bracht meteen een bezoekje aan Menja en wat bleek de situatie te zijn? Hij had de eerste vijf hoofdstukken al uitgeschreven in een schrift. Jurgen heeft foto's genomen en is thuis begonnen met controle.

Zijn de gekozen woorden wel juist? Doet het de theologie geen geweld aan? Moeten er woorden uitgelegd worden in voetnoten, enzovoorts. Een grote klus!"

Katja en Jurgen Hofmann

Geef vluchtelingen een thuis

De asielopvang is vastgelopen. Er zijn onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers. Tegelijkertijd verblijven meer dan 16.000 statushouders, erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning, in asielzoekerscentra. Zij hebben recht op een woning, maar wachten vaak lang op een nieuw thuis.

De Thuisgevers helpen statushouders versneld aan een nieuw bestaan door hen te huisvesten via maatschappelijke initiatieven. Dankzij tijdelijke woonplekken voor minimaal zes maanden kunnen statushouders aan hun nieuwe leven in Nederland beginnen. Zo ontstaat er ruimte in asielzoekerscentra voor mensen die in afwachting zijn van hun asielprocedure.



Doet u ook mee? Kijk eens rond of u als kerkelijke gemeente zelf ruimte beschikbaar kunt stellen (eventueel na verbouwing), en leg contacten met andere organisaties en de burgerlijke gemeente. Bedenk dat het niet alleen om woonruimte gaat, de begeleiding is net zo belangrijk! Er zijn inmiddels al honderd lokale thuisgeef-initiatieven, waardoor honderden mensen een thuis krijgen.

Laten we omwille van de mensen om wie het gaat de handen uit de mouwen steken, en hopen dat dit de komende maanden voor duizenden statushouders in heel Nederland een nieuw leven zal betekenen. We laten ons inspireren door de Bijbelse roeping om er te zijn voor de vreemdeling, zoals in Ruth 2: 19 waar Naomi tegen Ruth uitroept over Boaz: "Gezegend degene die zo goed voor jou geweest is!"

De Thuisgevers in het kort:

- het gaat om erkende vluchtelingen, statushouders die al aan de gemeente gekoppeld zijn;



- de kerk/het maatschappelijk initiatief huisvest hen voor een periode van een half jaar tot een jaar (denk aan een leegstaande pastorie of kosterswoning, een particuliere sector woning huren op naam van de diaconie, een stukje grond waar tijdelijke porto-cabins worden geplaatst, erfgenamen die de verkoop van het ouderlijk huis een tijdje uitstellen, mensen die tijdelijk in het buitenland verblijven, etc.);

- daarna zorgt de gemeente voor een woning;
 - er is een financiële bijdrage vanuit de Hotel- en Accommodatieregeling (HAR);
 - de gemeente zorgt voor inschrijving in de BRP en de statushouders maken ook een start met hun inburgering;
 - de gemeente biedt maatschappelijke begeleiding aan;
 - de kerk kan extra een 'zachte schil' (buddy's) bieden.
- De Thuisgevers bieden ondersteuning op maat en er is geld beschikbaar vanuit de rijksoverheid en goede samenwerking met het COA.



Kijk op <https://dethuisgevers.nl/> of bel 06-21903658.
Heel veel dank voor uw betrokkenheid!

Gré Kerssies

Roon Staal in Vledder

Zanger en pianist Roon Staal komt in zijn nieuwe herfsttour naar Vledder. Het concert vindt plaats op **vrijdag 27 oktober** in de Johannes de Doperkerk. De aanvangstijd is **20.00 uur**.



Alle informatie over dit concert kunt u vinden op de website www.roonstaal.com. Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-15403125. Tickets kosten € 22,50. Kinderen en jongeren t/m 17 jaar hebben toegang voor € 12,50. U bent van harte welkom!

Sybrand Metz

Wandeltips van Petrus

Petrus, het magazine van de PKN, tipt zeven prachtige wandelroutes langs religieuze plekken in Nederland. Het Kloosterpad in Brabant is een uitdaging: 330 kilometer lang voert het pad in diverse etappes langs kloosters en abdijen in Noord-Brabant. De tweede route, Religieus Amsterdam, voert 4,5 kilometer door Amsterdam langs (voormalige) kerken, kappellen en kloosters en is ook te boeken met een rondleiding. Het Klooster Claercamppad in Friesland is een stuk weidser (en stiller waarschijnlijk) en voert langs de Waddenzee, het Lauwersmeer en diverse Friese terpdorpjes. Wie het liever dichterbij huis zoekt, kan het Kerkenpad Van Heloma toe Holtinge wandelen, over kerkenpaden rondom Havelte. Rondom het dorp Mesch, met één van de oudste kerken van Nederland, gaat Wandelroute E3 Mesch in 5,5 kilometer door de Limburgse heuvels. Ook in de Betuwe is het prachtig wandelen. Daar ligt een route bestaand uit elf etappes met de poëtische naam Wegen met Zegen. De zevende tip is Van kerk naar kerk langs de Waddenkust, een mooie meerdaagse wandelroute van kerk naar kerk, georganiseerd door Stichting Alde Fryske Tsjerken en Oude Groninger Kerken. Via <https://ap.lc/SM2TD> vind je de website van Petrus met links naar de routebeschrijvingen.

Jelle Aantjes-van Dijk

Kostersrooster

	Dorpskerk Vledder	Streekkerk Nijensleek
1 oktober	-	G. Kerssies
8 oktober	I. Groen/A. van Vliet	-
15 oktober	H. Wind/G.J. Hallink	-
22 oktober	H. van de Rotte	-
29 oktober	M. Tadema	-
1 november	-	R. Fledderus
5 november	J. Tadema	-

Bloemenrooster

1 oktober	D. Reuvekamp/G. Kerssies
8 oktober	T. Bolte/K. Los
15 oktober	W. de Beus/R. Dijkstra
22 oktober	T. van Twillert/J. Rozeboom
29 oktober	T. Bolte/G. Kerssies





Postadres: De Hoek 8, 8381BL Vledder
kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com

Scriba: Gré Kerssies-de Boer, 0521-382185
kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com

Ledenadministratie: Janet Stuiwer, 0521-381132
pjstuiwer@ziggo.nl

Penningmeester: Gerrit van den Ham, 0521-382601
cvkpknvleddernijensleek@gmail.com



Rekeningnummers

NL50 RABO 0365 8003 17
NL57 RABO 0361 2623 37

CvK PG Vledder-Nijensleek
Diaconie PG Vledder-Nijensleek

Actie Kerkbalans

NL79 RABO 0373 7310 00

CvK PG Vledder-Nijensleek

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)

NL50 RABO 0365 8003 17

CvK PG Vledder-Nijensleek

Kerkblad/solidariteitskas

NL51 RABO 0373 7310 19 C

CvK PG Vledder-Nijensleek

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie over collectebonnen onder 'organisatie' > 'geldzaken'.

SCHOONHEIDS-SALON



Schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure

Lijnland 7 - Vledder - 0521 382858

coop & Vledder Plaza
Eten & drinken
SIMONIDES -----



**COOP SIMONIDES DRAAGT MET VOLLE OVERTUIGING
HET SSK-KEURMERK VOOR ZELFSTANDIGE
SUPERMARKTONDERNEMERS DIE DUURZAAM
EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.**

Dorpsstraat 32-34 Vledder • www.simonides.nl • www.vledderplaza.nl

Uw Eigen Drogist Koopman



Speciaalzaak voor:

- * Geneesmiddelen (zonder recept)
- * Cosmetics - Parfumerieën
- * Diergeneesmiddelen
- * Dépôt stomerij
- * Biologische groente en - brood
- * Voedingssupplementen
- * Foto- artikelen
- * Kado- artikelen
- * Reform
- * Homeopathie
- * Zonbank
- * Pasfoto's

Dorpsstraat 9 -11, Vledder, tel. 0521-382751

BOVENKAMP **FIAT LANCIA**

ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN
TOTAL BENZINE-STATION AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDER TEL. 0521 - 381231

Bouwbedrijf VAN DIJK bv

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie
- restauratie



VAN DIJK'S karweiman

- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder
tel: 0521-381260
fax: 0521-381727



Dorpsstraat 21
8381 AM Vledder
Tel. 0521-382130

Met 'n erkend Schilders- en
Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF Bisschop v.o.f.

Solweg 13, Vledder
tel: 0521 381669

Schilder
glaszetter
behang



ERKENDE SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF