



april 2025
nummer 3
21^e jaargang

Kerkgebouw: Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)
Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572

Kerkelijk centrum: De Gerf
De Hoek 8, 8381 BL Vledder

Predikant: Ds. Ida Boersma-Prins
Lievingerveld 114, 9411DA Beilen
06-30463093, iboersma@live.nl



Redactieadres
kerkblad: Martijn van Dijk-Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122,
8391 KS Noordwolde, 06-27056436
kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com

Bezorging
kerkblad: Frieda Walpot, Haking 10,
8381 DC Vledder, 0521-380027
friedawalpot@gmail.com



Website: www.pknvleddernijensleek.nl

Van de redactie

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier als op onze website.



Inleveren kopij voor het kerkblad van mei 2025 uiterlijk **maandag 14 april om 18:00 uur**. Let op, dit is een afwijkende datum! Het kerkblad wordt in de week voor zaterdag 3 mei bezorgd. Inleverdatum van kopij voor kerkblad van juni 2025 is 26 mei. Bijlagen mogen via e-mail (zie hierboven) worden aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.

INTERCITY NAAR PASEN

Je zou toch raar staan te kijken als je op een station niet Heerlen of Zwolle op een bord zou zien staan maar **Intercity bestemming Pasen!** Stel je voor!

Toch wil ik je van harte uitnodigen in te stappen in deze trein, richting Pasen. Doe je het? Dapper ben je, want het wordt geen eenvoudige tocht, geen luchtig uitstapje of midweek-shopuitje.

De reis voert langs kille perrons, donkere stationsgebouwen en lange tunnels. Maar aan het einde zit er licht en volgen onverwachte vergezichten.



Op ieder station ben je uitgenodigd om uit te stappen, je benen te strekken en deel te nemen aan wat te gebeuren staat, voordat de trein doorrijdt naar de volgende bestemming.

Met de uitgave van het boekje intercity richting Pasen gebruikte de Raad van Kerken deze beeldtaal voor de diensten in de Stille Week: verschillende stations in het verhaal van Jezus. Zijn intocht en laatste dagen in Jeruzalem, zijn viering van het laatste Avondmaal, de hof van Getsémané, zijn veroordeling en kruisdood. Om uiteindelijk aan te komen op de eindbestemming, de zondagmorgen van Pasen, de dag van zijn verrijzenis uit de dood.

Het wordt een reis door het donker naar het licht. Je bent uitgenodigd om de hele reis mee te maken, maar geen mens zal je verbieden om slechts

een paar stations aan te doen of voortijdig uit te stappen. Er is geen conducteur die je kaartje controleert.

Op deze reis hoef je nooit alleen te zijn. Want anderen reizen mee, ervaren of onervaren op deze tocht. Je kunt bij elkaar terecht voor raad en advies of een helpende hand bij het uitstappen. We gaan deze weg met elkaar.

Goede reis en alvast een gezegend paasfeest! O ja, even wat reisinformatie want je wilt natuurlijk weten welke stations je onderweg tegenkomt.

Datum	Halte		Tijd
13 april	Palmpasen	De intocht van Jezus in Jeruzalem	10.00 uur
17 april	Witte Donderdag	Viering van de maaltijd van de Heer	19.30 uur
18 april	Goede Vrijdag	We lezen het lijdensevangelie uit Lucas	19.30 uur
19 april	Stille Zaterdag	Paaswake waar we in het donker wachten op het licht van de Opgestane	19.30 uur
20 april	Pasen	Eindstation waar we de opstanding van Jezus Christus vieren. U zij de glorie!	10:00 uur

Ik kijk er naar uit om samen met jullie deze route af te leggen.

Hartelijke reisgroet, ds. Ida Boersma-Prins



6 april
10.00 uur

Ds. H. Procee (Vledder)
Collectes: Wilde Ganzen, kerk, orgelfonds



9 april 19.00 uur	Ds. H. Procee (Vledder) Vijfde vesper
13 april 10.00 uur	Ds. G. van den Dool (Vledder) <i>koffiedrinken</i> Collectes: Plaatselijk werk, kerk, onderhoud gebouwen
17 april 19.30 uur	Ds. I. Boersma-Prins Witte Donderdag <i>Viering Heilig Avondmaal</i> Collecte: project Roemenië
18 april 19.30 uur	Ds. I. Boersma-Prins Goede Vrijdag m.m.v. Gaudete
19 april 19.30 uur	Ds. I. Boersma-Prins Stille Zaterdag m.m.v. Sarabande
20 april 10.00 uur	Ds. I. Boersma-Prins Eerste Paasdag m.m.v. VCE - Westerveld Collectes: KiA Noodhulp Oekraïne, kerk, bloemenfonds
27 april 10.00 uur	Ds. E. van Halsema (Kampen) Collectes: MedAir, kerk, behoud predikantsplaats
4 mei 10.00 uur	Ds. I. Boersma-Prins <i>koffiedrinken</i> Collectes: KiA Noodhulp Sudan, kerk, orgelfonds
4 mei 19.00 uur	Pastor T. Tjepkema (Heerenveen) ICC Herdenkingsdienst
11 mei 10.00 uur	Ds. I. Boersma-Prins Collectes: Vakantiebureau, kerk, onderhoud gebouwen



Interkerkelijke herdenkingsdienst

Het is een jarenlange traditie: op 4 mei worden de mensen herdacht, die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gelaten. Dankzij hun moed mogen wij alweer 80 jaar in vrijheid leven. Je bedenkt dit niet dagelijks, maar zeer veel mensen vinden het heel zinvol hier toch tenminste eenmaal per jaar bij stil te staan. Helaas zijn er maar weinig landen in de wereld waar mensen zoveel vrijheid hebben als wij. Veel mensen lijden onder geweld, machtsmisbruik en onrecht. Ook dit willen we op 4 mei herdenken.

De Interkerkelijke Contact Commissie organiseert elk jaar voorafgaande aan de stille tocht om 19.00 uur een herdenkingsdienst in de Dorpskerk te Vledder. De voorganger is een vertegenwoordiger van de RK kerk in Wilhelminaoord. In deze dienst worden ook de namen genoemd van de mensen die in onze dorpen hun leven hebben gelaten. Na de dienst vertrekt om 19.45 uur de stoet vanaf de Tippe naar het monument op de Brink waar om 20.00 uur de herdenking plaats zal vinden. De muziekvereniging VCE - Westerveld speelt bij deze plechtigheid de Last Post en na de twee minuten stilte het Wilhelmus. Dan worden bloemen gelegd bij het Monument. Ook u kunt van deze gelegenheid gebruik maken.

Daarna spreekt een afgevaardigde van het College van Burgemeester en Wethouders een kort woord. Iedereen die aan deze herdenking wil deelnemen wordt van harte uitgenodigd voor de interkerkelijke viering en de stille tocht.

Tevens wordt op 4 mei om 12 uur 's middags bij het monument op de hei van Doldersum een herdenking gehouden ter nagedachtenis aan de jonge mannen die hier in de Tweede Wereldoorlog zijn gefusilleerd. Hun

nabestaanden komen hier dan altijd bij elkaar, maar ook vele anderen die zich hierbij betrokken voelen. Er wordt gezongen door leden van een koor uit Oosterwolde en er wordt op indringende wijze verteld over de waanzin van de oorlog. Dit is een bijzonder indrukwekkende bijeenkomst, en ook hier bent u van harte welkom.

Namens het 4 mei-comité, Johan en Lammie Roffelsen



Gezondheid

Dhr. L. Groen heeft na een vervelende valpartij verwondingen opgelopen. Hij moet het de komende weken rustig aandoen. Gelukkig is hij aan de beterende hand.

Mevr. T. van Twillert-van den Hoogen en mevr. R. de Vries-Eleveld zijn weer thuis na een ziekenhuisopname. Wij hopen dat het de goede kant op mag gaan.

Dhr. J. Stuurman is zeer ernstig ziek. Hij mocht op 21 maart nog zijn 85ste verjaardag vieren.

Wij willen gemeenteleden met gezondheidsproblemen sterkte toewensen en ook stilstaan bij degenen die hen mantelzorg bieden.

Verdriet

De afgelopen periode hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal gemeenteleden.

In het vorige kerkblad melden wij dat mevrouw N. Barth was opgenomen in het ziekenhuis in Heerenveen. Zij is op 1 maart overleden. De dankdienst

voor haar leven vond plaats vanuit het Koloniekkerkje op 7 maart. Elders in dit kerkblad staat haar in memoriam.

Meneer Herkemij is geheel onverwachts overleden. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 13 maart vanuit de Dorpskerk. Mevrouw. Herkemij is na het overlijden van haar man dichterbij de kinderen in het westen van ons land gaan wonen.

Ook mevrouw Hergreen is overleden. Haar uitvaart heeft op 8 maart vanuit de Dorpskerk plaats gevonden.

Mevr. C IJdel-Wemer is op 25 februari overleden zij verbleef de laatste maanden in de Menning. De afscheidsbijeenkomst heeft plaats gevonden op dinsdag 4 maart in Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord.

Wij denken aan alle familieleden van de overledenen en wensen hen sterkte met dit verlies.

Omzien naar elkaar

Er zijn meer gemeenteleden, die kampen met gezondheidsproblemen soms chronisch of zorgen hebben over mensen die hen dierbaar zijn. Wilt u ons melden als er zorgen zijn om gezondheid of juist iets te vieren valt. Dat geeft ook mogelijkheden om met elkaar mee te leven.

Sjoukje de Wit

Bloemengroet

De afgelopen maand is er een bloemengroet als felicitatie of als groet en bemoediging naar gegaan naar:

Mw. M. Rang

Mw. H. Sieders

Dhr. A. Jonkers

Mw. A. Bergsma

Fam. W. Jubbega

Fam. W. Visscher

Fam. R. Dijkhuizen

Fam. M. Dijkhuizen

Luuk Groen en Roely Dijkstra



IN MEMORIAM Nellie Barth-van Welzenis

* 1 augustus 1937

† 1 maart 2025

Op 1 maart overleed Nellie Barth-van Welzenis in het ziekenhuis te Heerenveen: een lieve, dappere en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Op vrijdag 7 maart hebben we in het Koloniekkerkje in Wilhelminaoord een dankdienst voor haar leven gehouden. Die dienst stond in het teken van Psalm 103: 2 "Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden". Het was de trouwtekst van Jan en Nellie toen ze elkaar op 27 augustus 1960 het jawoord gaven. Deze bijbelwoorden zijn altijd met haar meegegaan. Toen ze samen als jong stel begonnen, toen ze moeder werd van Karin en Marijke, toen ze oma en overgrootmoeder werd, toen ze afscheid moest nemen van haar geliefde Jan in 2016 en toen ze in 2021 ging verhuizen naar Wilhelminaoord, Karin en Rein volgend om hier na al die Amsterdamse jaren een nieuw leven op te bouwen. Door haar openheid naar anderen toe en het meedoen met het dorpsleven in Wilhelminaoord vond ze het heerlijk wonen daar. "Loof de Heer mijn ziel", in een lijstje gevat stond het altijd op haar nachtkastje, zelfs toen ze opgebaard stond in afscheidshuis de Zwaluwstee. Met plezier vertelde ze in het ziekenhuis haar levensverhaal. Zus Corrie naast haar om het bij tekortschietende adem over te nemen. Een levenslustig verhaal van geluk, vanaf haar kinderjaren tot haar laatste adem toe. Een leven dat in het teken stond van zingen bij verschillende koren en oratoriumverenigingen. Dat Nellie koos om bij haar afscheid lied 657 te laten zingen zegt eigenlijk alles: "Zolang wij ademen schept Gij in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht" en voor de laatste levensstijd: "al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op and're lippen draagt mij dan door de nacht". Door die ademnood kon ze niet bij de diensten in Nijensleek en Vledder zijn, maar online volgde ze de diensten op de voet en haalde ze haar hart daaraan op. Nellie wilde geen van Gods weldaden vergeten en zegeningen blijven tellen: niet alleen zingend maar ook in woord en daad: met liefde en zorgzaamheid. Wat zullen haar naasten haar missen! Op de achterkant van de liturgie stond een gedichtje dat de kinderen uit het hart gegrepen was en dat eindigde met: *Je hebt gevochten en gestreden, daarom ben ik trots op jou. Ik wil de wereld laten weten dat ik heel veel van je hou!* Laten wij nooit vergeten wie God ons in Nellie Barth-van Welzenis gegeven heeft.

Ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM MARIA FREDERIKE HERNGREEN-EVERTSE

* 21 juni 1934

† 3 maart 2025

Op 3 maart 2025 overleed Riet Herngreen in de leeftijd van 90 jaar in Sonnevanck te Ermelo. Daar was mevrouw Herngreen uiteindelijk terechtgekomen nadat ze in 2017 Vledder moest verlaten omdat ze meer zorg nodig had. En wat is het dan fijn als je kunt wonen in een dorp waar je geboren en getogen bent, waar mensen je nog kennen als Rietje en waar je naam met eerbied en respect wordt genoemd vanwege de opvang van joodse onderduikers door de familie Evertse en de belangrijke rol die zij daarin ook vervulde. Voor de kinderen was het bijzonder om na zoveel jaren terug te zijn in Vledder, vlakbij de boerderij die hun ouders hadden opgebouwd als fijn gezinshuis en waar nu het Thomashuis is gevestigd. Ook terug in de Dorpskerk waar in 1993 de dienst gehouden werd voor hun vader die zo plotseling, zo jong overleed. Destijds maar ook tijdens de dankdienst voor het leven van Riet stond het woord liefde centraal en het werd ingekleurd met dankbare herinneringen aan wie hun moeder en oma was in haar zorgzaamheid en liefde. Van de harmonie en hechte onderlinge band was Riet de bouwer: zoals ze haar echtgenoot bijstond bij het project 'boerderij' en bij zijn werk in het onderwijs en ondernemingen op het gebied van pedagogische hulpverlening zo weefde ze ook de onderlinge band. Wat mag je dat als kostbare erfenis koesteren! Als bijbellezing was gekozen voor het loflied op de flinke vrouw (Spreuken 31), een vrouw die met haar wijsheid en gastvrijheid een familie bij elkaar houdt en een huis bouwt. Ook lazen we een gedeelte uit Prediker 3 over de tijd. Het gedeelte beschrijft met veertien voorbeelden hoe het leven een permanente afwisseling van tegenstellingen is. De tijd is als een trein die niet stopt en dat zou je wanhopig of onverschillig kunnen maken. Toch vindt Prediker een begaanbare weg om te gaan. Hoeveel vraagtekens Prediker ook heeft: God staat bij hem niet ter discussie. God is er en heeft alles goed gemaakt. In de oude vertaling staat: "God heeft de eeuw in het hart van mensen gelegd". Tegenover de duizelingwekkende afwisseling van tegenstellingen waar wij aan onderworpen zijn legt God in ons hart het verlangen naar iets dat uitgaat boven de tijd. Prediker heeft daar eigenlijk geen woorden voor, het blijft nog vaag. Maar wij mogen meer zeggen dan dat: door de komst van Jezus Christus weten we hoe God dat menselijk verlangen vervult: met liefde, vergeving, genade, met leven zoals God het heeft bedoeld. Zo was dat ook voor Riet Herngreen: de Heer is mijn Herder, dat was haar basis, haar geloofsvertrouwen. Met dankbaarheid en liefde konden kinderen en kleinkinderen haar uitdragen naar de begraafplaats. Als gemeente bidden we Janine & Petar, Georgette & Richard en Hans & Syta Gods troost toe.

Ds. Ida Boersma-Prins

IN MEMORIAM GERRIT ZIER (GERARD) HERKEMIJ

* 11 augustus 1937

† 6 maart 2025

Zeer plotseling kwam een einde aan het aardse leven van Gerard Herkemij; de lieve man van Ada, vader van Peter, Carola en Rebekka, opa, overgrootvader en markant gelovige binnen onze kerkgemeenschap. In de herdenkingsdienst op 13 maart hoorden we hoe hij geen gelukkige thuissituatie had en al op jonge leeftijd aanmonsterde bij de marine en de wereldzeeën heeft bevaren. Zijn leven werd anders toen hij tot geloof kwam en toen hij trouwde met Ada. Een leven aan wal waarbij hij eerst bij Spijkstaal werkte maar de meeste arbeidsjaren bij Shell in Rotterdam doorbracht. Hij vertelde daar graag over. Het was voor hem zelfs moeilijk toen hij eerder kon stoppen, op z'n 56ste al, voelde zich daardoor wat buiten de maatschappij staan. Maar wat hebben ze nog mooie jaren gehad samen, de rust van Drenthe trok hen aan en ze vestigden zich in Vledder waar ze 28 jaar hebben gewoond. Zoals er in Rotterdam veel inzet was voor het kerkenwerk, als ambtsdrager, in bezoekwerk en zorg voor mensen en in klussen van allerlei aard zo was het ook hier: de kerk en het geloof waren voor Gerard en Ada heel belangrijk. Maar ook het omzien naar elkaar op de buurt. De laatste jaren nam de zorg voor Ada toe en dat drukte op Gerard, niet gewend om hulp te vragen. De herinneringen gedeeld door Peter en Rebekka met ons riepen herkenning op: ook wij kenden zijn hoekige manier van communiceren maar zagen ook zijn goede bedoelingen daarin. We lazen uit Psalm 8, een psalm van verwondering. "Hoe machtig is uw naam over heel de aarde!" zegt de dichter als hij 's avonds omhoog kijkt. Zou zo'n machtig God oog hebben voor een gewoon mens? Wat zou je gemakkelijk kunnen denken dat jij als mens God niet aan het hart gaat. Toch vind je in de Bijbel de liefdevolle boodschap: jij mens, bent kostbaar in zijn oog, je doet er toe! Jouw leven is gewild en heeft zin! En God heeft er alles voor over, om ons dat te laten weten. Binnen die grootse schepping heeft de mens een opdracht. Gerard heeft die opdracht opgepakt en naar beste kunnen geprobeerd daaraan gestalte te geven met ontzag voor de Schepper. Met diezelfde geloofsverwondering die ook Gerard had zeggen wij: 'hoe is het mogelijk dat U aan de mens denkt en naar hem omziet?' Want dat doet God, in Jezus' naam! We bidden en hopen dat dit tot troost is voor Ada en kinderen en kleinkinderen. Dankbaar zijn we dat zij de zorg die ze zo nodig heeft nu krijgt in een verzorgingstehuis in Ridderkerk, dicht bij de kinderen.

Ds. Ida Boersma-Prins

Ophaaldienst

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? Neem contact op met de gemeenteleden in het onderstaand schema. U vindt hier de namen met telefoonnummers van de mensen die voor het vervoer zorgen voor de betreffende kerkdienst. Jan Siderius coördineert de ophaaldiensten.

6 april	Fam. Boersma	0521-382433
13 april	L. Middelbrink	0521-381708
17 april	J. Siderius	0521- 387933
18 april	N. Dirkwager	0521- 380981
19 april	Fam. Boersma	0521-382433
20 april	L. Middelbrink	0521-381708
27 april	J. Siderius	0521- 387933
4 mei	N. Dirkwager	0521- 380981

Jan Siderius

Valtes-app voor mantelzorgers

Mantelzorgers, wie (her)kent ze niet. Vaak ziet iemand zichzelf niet meteen als 'mantelzorger', omdat het voor hun vanzelfsprekend is dat ze klaarstaan voor een ander. Mantelzorg is enorm belangrijk in onze samenleving, ook in de gemeente Westerveld. Daarom kunt u gratis gebruikmaken van de Valtes-app. U vindt er informatie die past bij uw situatie, handige tips van experts, direct contact met ondersteuning in de buurt en lokale activiteiten en bijeenkomsten. Download de app via de App Store of Google Play.

Namens gemeente Westerveld, Thijs Haan



Al bijna drie maanden verbonden aan de gemeente van Vledder-Nijensleek! Wat gaat de tijd snel! Ik kan me voorstellen dat sommigen zeggen: die nieuwe dominee? Ik heb haar nog niet gezien... Ik snap

Het. Ik doe m'n best! Mocht het voor u te lang duren om mij te zien en te spreken dan hoop ik dat u het aandurft om mij te bellen, dan maken we een afspraak. Ik ben blij met het pastorale team dat mij op de hoogte houdt van het wel en wee in de gemeente, want de nieuwtjes die het dorpsleven doorkruisen bereiken Beilen niet.

Ik geniet trouwens van het ritje naar de gemeente Westerveld, via de Mussels, Lheebroek en Diever: er is altijd wel wat te zien, van kraanvogels tot grutto's en buitelandse kieviten. Andere autoritjes die we regelmatig maken, doen we als dankbare pake en beppe: naar kleinzoon Jitse in Dronten of kleindochter Silke in Ruinen. Voor de komende maand kijk ik uit naar nieuwe ontmoetingen en natuurlijk: sámen als gemeente de blijdschap van Pasen beleven!

Hartelijke groet, Ida Boersma



De jaarlijkse gemeentevergadering hebben we dit jaar op 15 maart georganiseerd, op een zaterdagmiddag met een hapje en een drankje erbij. Het is zoeken naar een moment dat geschikt is voor zo veel mogelijk gemeenteleden. Of zaterdagmiddag daar een geschikt moment voor is? Ondanks het goede weer (of misschien juist wel dóór het goede weer?) viel de opkomst toch wat tegen.

Met de aanwezigen hebben we de financiële stukken van het College van Kerkrentmeesters, de diaconie en de Interkerkelijke Contact Commissie doorgenomen. Ook het verslag van de Werkgroep Eredienst kwam onder de aandacht. De jaarverslagen waren vooraf rondgestuurd, maar wellicht heeft u deze toch nog niet ontvangen. Neemt u dan alstublieft contact op met ondergetekende, dan krijgt u de jaaroverzichten alsnog toegestuurd.

We hebben cijfers gezien die ons zorgen kunnen baren, maar toch waren er ook financiële meevallers te melden op verschillende terreinen.

Wat we een aantal keer hardop hebben verzuucht is dat er zoveel werk wordt verzet in en om de kerk. We hebben kundige mensen die de financiën bijhouden (en die dat dan ook nog met plezier doen). Wat fijn! Maar we noemen ook een actieve kerkenraad, het pastorale team, de diaconie, mensen van de Werkgroep Eredienst en de ICC. We hebben hier een hartelijk applaus voor gegeven op deze zaterdagmorgen in maart, maar er zijn nog zóveel anderen die de handen uit de mouwen steken: kosters, organisten, bloemendames, schoonmakers, kerkbladbezorgers, koffieschenkers, roostermakers, beheerders, organisatoren, voorgangers en ga zo maar door. Ieder van deze actieve gemeenteleden verdient natuurlijk een applaus, want op al die actieve mensen draait onze gemeente. Daarom op deze plek: bedankt allemaal!

In de gemeentevergadering is ook het beleidsplan voor de periode 2025 tot 2028 gepresenteerd. Vooruitkijken is lastig (want: wie weet wat de toekomst ons brengt?), maar zeker in onze vergrijzende gemeente valt dat niet mee. Toch hebben we een poging gedaan, welke is verstuurd aan zo veel mogelijk gemeenteleden. Heeft u het beleidsplan nog niet ontvangen en wilt u dit wel graag meelezen? Ook dan mag u met mij contact opnemen. Ook als u het plan wel gelezen heeft en er vragen of opmerkingen bij heeft, mag u contact met mij opnemen. Opmerkingen die vóór 1 mei per mail worden toegestuurd, kunnen nog door de kerkenraad worden meegenomen in de overwegingen.

Namens de kerkenraad,
Jelle Aantjes-van Dijk, scriba



Diaconale collectes

- 6 april De wilde ganzen, deze organisatie steunt honderden projecten per jaar. Met elk project geven we mensen een duwtje in de rug om armoede te doorbreken.
- 13 april Plaatselijk werk
- 17 april De Avondmaalscollecte is bestemd voor het werk dat Gerda Dijkhuizen in Roemenië verricht.
- 20 april Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne
- 27 april Medair, deze christelijke organisatie biedt hulp bij rampen en geweld. Zij redt levens en helpt levens weer op te pakken en werkt voor de meest kwetsbare mensen in de meest moeilijk te bereiken gebieden.

Koffiedrinken

Op **dinsdag 8 april** bent u om **10.00 uur** welkom in de consistorie van de Streekkerk. De lente is in aantocht, ga lekker de deur uit en kom gezellig koffiedrinken! Neem uw burens mee, iedereen is welkom.

Namens de diaconie Tonnie Bolte

Bericht van INLIA

Een speelhoek in de rookruimte, kakkerlakken in de opvang, geen onderwijs en kinderen die van de stress nauwelijks eten naar binnen krijgen. Woest wordt ze er van, vertelt Hilâl, die namens INLIA deelneemt in de Werkgroep Kind in azc. "Er zou iets geregeld moeten zijn voor kinderen in de asielopvang, maar je schrikt van de werkelijkheid."

De Werkgroep zet zich in om de leefomstandigheden van asielkinderen te verbeteren. Het is een samenwerkingsverband van Defence for Children Nederland, Save the Children, De Vrolijkheid, Vluchtelingenwerk, UNHCR en INLIA. De Werkgroep is in 2010 opgericht om ervoor te zorgen dat de

asielopvang voldoet aan de eisen van het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook Nederland heeft dat verdrag ondertekend.

Officieel hebben asielkinderen net zo veel rechten als alle andere kinderen in Nederland. Helemaal al omdat volgens artikel 1 van onze Grondwet*) iedereen die in Nederland verblijft immers gelijk hoort te zijn. "Dat is op papier", zegt Hilâl, "Maar in de praktijk is dat niet zo. We beschermen deze kinderen niet."

Kinderen worden geschaad

Voor de tijdelijke noodopvang geldt zelfs eigenlijk ronduit het tegendeel: de omstandigheden schaden kinderen, schaden hun ontwikkeling en hun (mentale) gezondheid. Kinderen worden vaak overgeplaatst, krijgen geen rust, privacy en veiligheid, ontberen lange tijd onderwijs, missen een speelplek en hebben geen toegang tot medische zorg. De Werkgroep trekt er al jaren over aan de bel.

"...De urgente en onveilige situatie waarin kinderen in de asielopvang momenteel verkeren..."

"...De leefomstandigheden zijn vaak onder de maat..."

"...Wij zijn uiterst bezorgd over de situatie van ruim 6.200 kinderen in de noodopvang, onder wie 2.500 alleenreizende kinderen..."

"...Wederom vragen wij uw aandacht voor de schrijnende situatie van kinderen in de (crisis)noodopvang..."

Vier citaten uit evenzovele brieven. En dat is nog maar sinds oktober vorig jaar. Je zou de tel kwijtraken hoeveel brieven de Werkgroep inmiddels heeft verstuurd. Ook Inspecties – onder meer die van Onderwijs, van Gezondheidszorg & Jeugd en van Justitie & Veiligheid - slaan al jaren alarm. Vooralnog heeft dat niet geleid tot veel verandering of verbetering. Maar de moed opgeven doet Hilâl niet.

Grote zorgen

“Nee, natuurlijk geef ik niet op”, zegt ze, “Ik doe het voor de kinderen.” Hoe meer ze ziet, hoe meer dat haar motiveert om door te gaan. De opstelling van het kabinet baart haar grote zorgen: “Het moet nòg soberder? Hoe dan? Kinderen worden nu al getraumatiseerd.” En de pleidooien aan de Tweede Kamer (eerder de commissie Justitie en Veiligheid, nu Asiel en Migratie) lijken voor de meerderheid aan dovemansoren gericht: “Dan zeggen ze ‘het wordt meegenomen’.”

Maar al blijkt de praktijk nog zo weerbarstig: Hilâl zet door. Aanpakken en doorpakken is het credo. Ze is niet voor niets dochter en kleindochter van – zoals dat destijds heette – gastarbeiders. Anderhalf jaar zit ze nu in de Werkgroep. Daarin is zij degene die het meest ‘met de poten in de klei staat’ zoals de uitdrukking luidt. Ze is van de praktijk. In 2017 begonnen als stagiaire bij het Gasthuis van INLIA, switchte ze in ’23 naar het werk in de crisisopvang die INLIA uitvoert voor het COA.

Goede wil, maar...

INLIA heeft vanaf de zomer van ’22 veel asielzoekers onderdak verschaft voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar zaten ook alleenreizende kinderen bij en gezinnen. Hilâl is jeugd- en gezinscoach. Ze ontmoet veel goede wil bij medewerkers van instanties met wie ze te maken heeft.

“Het onderwijs wil meestal helpen, maar heeft niet de middelen. Of het protocol staat in de weg. Bij het COA hebben medewerkers begrip en goede bedoelingen, maar geen regelruimte. De GGD kent lange wachtlijsten. Ga zo maar door.” Toch gaat Hilâl door. Als een van ‘haar’ kinderen iets nodig heeft, blijft ze heel vriendelijk, heel rustig. “Maar ik blijf wel bellen tot ik mijn zin heb.” Ze grijnst: “Als het niet wil zoals het moet, dan moet het maar zoals het wil.”

*)

Artikel 1 van onze Grondwet

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen, gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Meer informatie over het VN Kinderrechtenverdrag op de website www.kinderrechten.nl

Namens de diaconie Tonnie Bolte



VAN DE KERKRENTMEESTERS

Verlichting kerk

Het zal u waarschijnlijk niet opgevallen zijn dat de verlichting in de kroonluchters is vernieuwd. Op 18 maart zijn de oude 40-watt lampjes vervangen door ledlampjes van 1,8 watt. Dat scheelt in de stroomkosten en de grote kroonluchter kan nu het vermogen weer aan en zal niet meer aan en uit flitsen tijdens het gebruik. Met elkaar zijn er dertig lampjes vervangen. Het licht dat ze uitstralen is warm wit en ze zijn dimbaar. De Stichting Behoud Vledderkerk verraste ons met dit prachtige aanbod.

Na de verlichting buiten van toren en kerk nu dit geschenk voor het interieur. We zijn er erg blij mee en zijn de stichting dankbaar.

Namens de kerkrentmeesters, Sybrand Metz

Verantwoording inkomsten

In onderstaande tabel op de leest u een verantwoording van de



kerkrentmeesters van de inkomsten in februari 2025. Allen hartelijk dank voor de bijdragen.

Verantwoording CvK februari 2025	
Toezeggingen Actie Kerkbalans 2025 per 24-03-202	€ 50.172,50
Aantal toezeggers	225
Bedrag per toezegger	€ 222,99
Ontvangsten tm 24 maart 2025	€ 20.904,50
Verhuur kerk en Gerf januari incl. consumpties	€ 1.561,50
Totaal collectes kerk februari	€ 541,90
In collectes met doel instandhouding predikantspla:	€ 136,40
Gift per bank voor de kerk	€ 150,00

Tijdens de gemeentevergadering van 15 maart toonde ik een specificatie van de opbrengst van Kerkbalans. Er werd gevraagd dit in het kerkblad te publiceren.

Specificatie toezeggingen Actie Kerkbalans 2025			
Toezegging per jaar	Aantal	Totaal bedrag per jaar	Gemiddeld bedrag per jaar
Tot € 50	45	€ 985	€ 22
Van € 50 tot € 100	49	€ 2.740	€ 56
Van € 100 tot € 200	49	€ 5.875	€ 120
Van € 200 tot € 500	47	€ 13.841	€ 294
Van € 500 tot € 1.000	28	€ 18.810	€ 672
€ 1.000 en meer	7	€ 7.922	€ 1.132
Totalen	225	€ 50.173	€ 223
Geen reactie of nihil	50		
Totaal adressen	275		

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas



Bedankt

Luuk Groen bracht een mooi boeket. Erg gezellig.
Hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet, Vrouwkje Kroon



Kamperfoelie - Lonicera

Wilde kamperfoelie is een proefrijke klimplant met sterk geurende bloemen, die groeit op de steenblokken. Het moet dus heel nauwkeurig worden. De plant wordt met name in voorsteden en 's nachts verspreid en heeft daarmee een grote samenlevingsgraad op nachtdieren.

Bedankje

Zo af en toe krijg ik nog met de ouderwetse post kopij binnen. Vaak zijn het bedankjes voor de bloemen uit de kerk. Hennie Sieders stuurde als bedankje de kaart hiernaast met een (letterlijk!) geurende kamperfoelie. Ze schrijft daarbij "Bedankt voor de mooie bos bloemen die ik mocht ontvangen!"

Martijn van Dijk – redactie

EN VERDER...

Vervroegde inzending kopij

In tegenstelling tot wat er in het rooster voor het verschijnen van het kerkblad staat, is de deadline voor het inzenden van kopij voor de editie van mei 2025 niet op 21, maar op **maandag 14 april**. Het kerkblad zal ook iets eerder verspreid worden. Graag uw begrip hiervoor en alvast hartelijk dank voor het eerder inzenden van kopij.

Martijn van Dijk - redactie

Uit de oude boeken

Mocht ik in de drie laatste edities van het Kerkblad de historie van de Gereformeerde Kerk in Nijensleek beschrijven, nu ga ik weer verder met het een en ander te vertellen over de gebeurtenissen van de Hervormde Kerk in Vledder.

Per 1 augustus 1918 werd ds. A. Bazuin aan de Hervormde Gemeente van Vledder verbonden. Hij kwam van Ezinge. Hij zou tien jaar blijven. In die tijd was er een meningsverschil over de besteding van de jachtgelden door de diaconie, zoals ik de vorige keer heb beschreven. De diaconie deed in de tijd goed werk voor de arme mensen en die waren er veel. Het Armenhuis was een toevluchtsoord voor de noodduftigen.

Zo ook voor mevrouw Dassen en haar zoon.

Hun huis was door brand tot op de grond toe verwoest. Ze woonden tijdelijk in een schuurtje. De gemeente Vledder verzoekt bij monde van wethouder Rodermond, tevens kerkvoogd, een huisje van het Armenhuis voor dit gezin beschikbaar te stellen. De diaconie besloot met algemene stemmen hierop in te gaan. Ook werd er mede door hulp van gemeenteleden gezorgd voor huisraad en andere benodigdheden. Tevens werd voorgesteld de zoon werkzaamheden in de zogenaamde diaconiebossen te laten verrichten, zodat mevrouw Dassen in haar eigen onderhoud kon voorzien.



Dat de diaconie goed werk deed voor de armen dat staat buiten kijf, hoewel er ook wel eens anders over werd gedacht. Ook nu wordt er wekelijks gecollecteerd voor de kas van de Diaconie. Daar doet men goed werk mee voor de noden in de wereld, maar ook voor dichtbij, zoals bijvoorbeeld voor de Voedselbank in Westerveld.

Het Armenhuis stond vroeger waar nu De Bosbouwkamp is gelegen. De Bosbouwkamp wordt in de volksmond ook wel 'de Goudkust' genoemd. Wat een tegenstelling met vroeger. Een ander opvallend gebeuren behelst de verkiezingen van kerkbestuurders. Uit de lidmaten van de kerk werd een kiescollege samengesteld. Zij kozen dan de voorgestelde kandidaten voor de kerkvoogdij, diaconie, kerkenraad en notabelen. Alleen mannelijke lidmaten mochten aan deze verkiezingen deelnemen, hoewel er ook vrouwen lidmaat zijn. Er staat in de notulen van 3 november 1920 dat er

149 manlidmaten staan ingeschreven. Zij kiezen dan 26 leden van het kiescollege. Een keer gebeurt het dat 25 leden aanwezig zijn. Er moet op dat moment een aantal kerkvoogden gekozen worden. Er is dus een lid van het college afwezig. Als deze later toch verschijnt, wordt er opnieuw gestemd. De uitslag blijft echter dat de voorgesteld kandidaten met algemene stemmen worden gekozen.

In de vergadering van 7 februari 1924 stelt de dominee voor de nieuwe lidmaten een gedenkplaat te geven. De firma Boom te Meppel kan zo'n gedenkplaat verzorgen. Dat gaat dan bij 100 stuks 21 cent per stuk kosten. De kerkenraad besluit dat het geven van een gedenkplaat 'wenschelijk' is.

Graag had ik een foto/tekening van het Armenhuis in Vledder geplaatst, ook de historische vereniging 't Fledderkerspel kon mij niet helpen. Mocht u er een hebben of weet u iemand die een foto/tekening van het Armenhuis heeft, dan zouden we er graag een kopie van maken.

Nico Dirkwager

Paaskaars in Oekraïne



De Paaskaars uit de Streekkerk is geschonken aan de kerk in Marokpapi, Oekraïne. In december is de kaars daar aangekomen. Men is er erg dankbaar voor.



Jeroen Los

Oratorium 'De Annelies'

Op 4 mei, de 80ste dodenherdenking, voert Christelijke oratorium vereniging Steenwijk e.o. het oratorium 'de Annelies' uit. De Annelies is gebaseerd op letterlijke fragmenten uit het dagboek van Anne (Annelies Marie) Frank en op muziek gezet door de Engelse componist James Whitbourn. Het werk is toegankelijk, groots en meeslepend. Het bevat allerlei muzikale citaten, een Duits kinderliedje, klezmermuziek, een hit van Vera Lynn, orthodoxe klaagzang, fragmenten die aan musicals doen denken en verwijzingen naar de klanken van Amsterdam - met name naar de klokken van de Westertoren die Anne elke dag hoorde. U bent om 15.00

uur van harte welkom in de Grote kerk van Steenwijk. De kerk is open vanaf 14.30 uur. De toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is niet oneindig en vol is vol.

Bettie Sluijter



Agenda april/mei

woensdag 2 april	9:00 uur	schoonmaken en koffiedrinken Vledder	de Gerf
dinsdag 7 april	19:45 uur	vergadering Stichting Behoud Vledderkerk	de Gerf
woensdag 8 april	10:00 uur	koffiedrinken Nijensleek	consistorie
zaterdag 12 april	10:00 uur	kerkenraadsdag met Werkgroep Eredienst	de Gerf
woensdag 23 april	19:30 uur	bijbelgroep	de Gerf
dinsdag 6 mei	13:30 uur	vergadering Werkgroep Eredienst	de Gerf
woensdag 7 mei	9:00 uur	schoonmaken en koffiedrinken Vledder	de Gerf
donderdag 8 mei	9:30 uur	vergadering CvK	de Gerf
vrijdag 9 mei	14:00 uur	vergadering moderamen	de Gerf



Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.
De Hoek 8, 8381BL Vledder

Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333
scribapknvleddernijensleek@gmail.com

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132
pjstuiver@ziggo.nl

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460
chrisbaas1952@gmail.com



Rekeningnummers:

NL50 RABO 0365 8003 17	CvK PG Vledder-Nijensleek
NL81 RABO 0365 8001 47	Diaconie PG Vledder-Nijensleek

Actie Kerkbalans

NL79 RABO 0373 7310 00	CvK PG Vledder-Nijensleek
------------------------	---------------------------

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)

NL50 RABO 0365 8003 17	CvK PG Vledder-Nijensleek
------------------------	---------------------------

Kerkblad/solidariteitskas

NL51 RABO 0373 7310 19	CvK PG Vledder-Nijensleek
------------------------	---------------------------

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie over collectebonnen onder 'organisatie' > 'geldzaken'.

SCHOONHEIDS-SALON



Schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure

Lijnland 7 - Vledder - 0521 382858

 **PLUS**
Simonides

Diever Vledder

Hoofdstraat 82

Dorpsstraat 32

Open: ma-za 08.00 - 20.00 u. & zo 12.00 - 18.00 u. www.plus.nl

**Uw Eigen Drogist
Koopman**



Speciaalzaak voor:

- * Geneesmiddelen (zonder recept)
- * Cosmetics - Parfumerieën
- * Diergeneesmiddelen
- * Dépôt stomerij
- * Biologische groente en - brood
- * Voedingssupplementen

- * Foto- artikelen
- * Kado- artikelen
- * Reform
- * Homeopathie
- * Zonnebank
- * Pasfoto's

Dorpsstraat 9 -11, Vledder, tel. 0521-382751



ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN
TOTAL BENZINE-STATION AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDER TEL. 0521 - 381231

**Bouwbedrijf
VAN DIJK bv**

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie
- restauratie



**VAN DIJK'S
karweiman**

- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder
tel: 0521-381260
fax: 0521-381727

Met 'n erkend Schilders- en
Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF
Bisschop v.o.f.

Solweg 13, Vledder
tel: 0521 381669

Schilder
glazetten
betanjer



ERKENND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Krek Wak Wol

Voor al uw
handgebonden
bloemwerken

Dorpsstraat 18 te Vledder