

KERKBLAD



Protestantse Kerk



CONTACTBLAD

Protestantse Gemeente
Vledder – Nijensleek en omstreken

19^e jaargang / nr. 2 / maart 2023

Kerkgebouwen: Johannes de Doperkerk (De Dorpskerk),
Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, tel. 0521-785572

De Streekkerk,
Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, tel. 0521-785822

Dependance: De Gerf, De Hoek 8,
8381 BL Vledder

Predikant: Ds. Marianne Gaastra
Kattenwinkelweg 26, 8015 PW Zwolle
tel. 06-23404616
tel. 0529-497750
e-mail: mariannegaastra@gmail.com

Redactieadres
Kerkblad: Jelle Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122,
8391 KS Noordwolde, tel. 06-40976333
e-mail: kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com

Bezorging
Kerkblad: Frieda Walpot, Haking 10,
8381 DC Vledder, tel. 0521-380027
e-mail: friedawalpot@gmail.com

Website: www.pknvleddernijensleek.nl



De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.

**Inleverdatum kopij voor het aprilnummer:
uiterlijk op maandag 20 maart 18.00 uur**

Het Kerkblad wordt in de week voor zaterdag 1 april bij u bezorgd.

Kopij bij voorkeur inleveren via het e-mailadres van de redactie:
kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com (bijlagen s.v.p. in Word).

Inleverdatum kopij Kerkblad voor het meinummer: 24 april.

HET PARADIJS

Eén van de zeven kruiswoorden van Jezus is 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.' Lucas 23:43.

Jezus geeft daar aan dat kruis een indruk van zijn geloof. Wanneer alles uitzichtloos is en lijden en pijn het laatste woord lijken te hebben. Hij blijft eraan vasthouden dat doodgaan thuiskomen is.

Hij heeft het niet eens zozeer over zichzelf. Het zijn woorden die hij als antwoord geeft aan de man naast hem gekruisigd. Een misdadiger. Je zou denken dat die man zich wel bekeerd zou hebben, of dat hij een groot geloof had. Niets van dat alles. Het enige dat over zijn lippen komt is: 'Denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.' Voor Jezus is dat voldoende. 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.' Ook daar aan het kruis houdt Jezus vast aan de barmhartigheid van God, ook al lijkt God ver weg op dat moment. Hij tilt je op als je gevallen bent. Hij was de schrik van velen, een onmens. Zijn leven had hij vergooid. Mensen gruwen van hem. Hij heeft het verdiend dat kruis. 'Eigen schuld', is het motto dat op zijn voorhoofd staat geschreven.

Maar dan komt in hem de zachte kracht naar boven. Als een kwetsbaar kind vraagt de schuldige aan de onschuldige: 'vergeet me niet'. De man van Nazareth kijkt hem en ons allemaal aan. Hij kijkt voorbij aan het nu, voorbij aan de schuld, voorbij het verknalde leven, voorbij aan de verlorenheid.

Hij antwoordt dat Hij aan ons zal denken wanneer Hij aan de overkant komt. Hij zegt: 'Jij hebt deel aan mijn toekomst, het is voor jou niet afgelopen. Jouw leven, ook al is het duister, draag ik naar het licht.' Je moet God zijn om dit te kunnen zeggen.



Ds. Marianne Gaastra

KERKDIENSTEN

Dorpskerk Vledder

5 mrt.
10.00 uur

Geen dienst

8 mrt.
19.30 uur

Geen dienst

12 mrt.
10.00 uur

Ds. T. Braam (Wittelte)
1° collecte: Binnenlands
 diaconaat KIA
2° collecte: kerk 
Uitgang: De Gerf

19 mrt.
10.00 uur

Dhr. E. Halsema (Kampen)
1° collecte: plaatselijk werk
2° collecte: kerk
Uitgang: orgelfonds

26 mrt.
10.00 uur

Geen dienst

2 apr.
10.00 uur.

Geen dienst

Streekkerk Nijensleek

Ds. M. Gaastra en mevr.
L. Hoeijmakers,
Wereldgebedsdienst
1° collecte: Taiwan
2° collecte: kerk 
Uitgang: bloemengroet

Ds. G. Venhuizen (Nijensleek)
Biddag voor gewas en arbeid
1° collecte: Werelddiaconaat
2° collecte: kerk
Uitgang: bloemengroet

Geen dienst

Mevr. J. Molenaar (Steenwijk)
1° collecte: plaatselijk werk
2° collecte: kerk
Uitgang: bloemengroet

Ds. M. Gaastra,
School en Kerk-dienst
1° collecte: Werelddiaconaat
2° collecte: kerk
Uitgang: kerkgebouw

Drs. B. v.d. Brink-Smit
(De Wijk), *Palmzondag*
1° collecte: Roemenië
2° collecte: kerk
Uitgang: bloemengroet

VESPERS 40-DAGENTIJD in de Dorpskerk Vledder

Deze vespers worden gehouden op woensdagavond van 19.00 – 19.30 uur op 1, 8, 15, 22 en 29 maart en 5 april. Zie voor meer informatie over deze vespers het artikel ‘Van de predikant’.

PASTORAAT

Februari, een korte maand. Maar er is veel gebeurd. Berend ten Wolde moest afscheid nemen van zijn vrouw Betsy, na haar jaren verzorgd te hebben. Er zal voor hem een nieuwe situatie aanbreken, de zorg valt weg maar daarmee ook de altijd aanwezige aandacht voor elkaar. Herinneringen blijven, maar ook verdriet om het gemis.



Jan en Truus Kruithof waren druk bezig met de voorbereidingen van hun verhuizing naar de Meentehof in Steenwijk, maar plotseling viel alles stil. Jan werd opgenomen op de afdeling cardiologie van het Isala Ziekenhuis in Meppel. Gelukkig gaat het inmiddels weer beter en is hij ontslagen uit het ziekenhuis. Ze verblijven tijdelijk bij hun zoon in Ruinen en hopen daarna naar de Meentehof te gaan. We hopen dat ze daar samen nog een mooie tijd mogen hebben.

Allard Oostindie kreeg bericht dat hij een ernstige aandoening heeft en is doorverwezen naar het UMC Groningen. We wensen hem, Moniek en de kinderen sterkte en hopen dat de behandeling aan mag slaan.

We wensen hen allemaal de steun toe van onze hemelse Vader, die ons wil dragen en behoeden.

Het Pastorale Team

VAN DE PREDIKANT

Zeven kruiswoorden

Vespers in de veertigdagentijd.

De zeven kruiswoorden.

Vanaf 1 maart tot en met 5 april.

*Zes keer elke woensdag 19.00-19.30 uur
in de Dorpskerk.*

Wat zeg je als je de dood in de ogen kijkt? Valt er dan nog iets te zeggen? Zeven zinnen sprak Jezus aan het kruis volgens de Bijbel. Zeven aangrijpende,



geladen uitroepen. Niet alleen de laatste woorden van een mens die lijdt, maar ook van Gods geliefde Zoon.

Al eeuwenlang mediteren mensen over de zeven kruiswoorden van Jezus aan het kruis. Vanaf de twaalfde eeuw om precies te zijn. Toen hebben schrijvers één harmonieus verhaal gemaakt van de vier evangeliën die in de Bijbel staan. Daarin werden de zeven kruiswoorden bij elkaar gezet. In geen enkel evangelie komen ze alle zeven samen. De zeven kruiswoorden werden wel gezien als de meest heilige woorden die Jezus heeft gesproken, omdat Hij ze sprak op het kruis, in het aanschijn van de dood en omdat de kruisdood als het heiligste van het christelijk geloof werd en wordt gezien. De zeven woorden hebben een bijzondere opbouw: in het eerste kruiswoord spreekt Jezus God aan als ‘Vader’, het middelste woord is een schreeuw om God die weggegaan is en in het laatste woord richt Hij zich weer tot zijn Vader. Richt Hij zich eerst nog met troostende en moed insprekende woorden tot de mensen om Hem heen – en daarmee ook ons? – daarna worden de woorden steeds indringender en aangrijpender. In zes vespers in de Dorpskerk en in de dienst op Goede Vrijdag in de Streekkerk vormen deze zeven kruiswoorden het hart van ons samenzijn. Ik heb een vraag uitgezet naar mensen die mede voorgaan in de vespers. Maar als u/jij ook één van de vespers iets zou willen lezen, een (bijbel)tekst, een gebed of een gedicht, laat het weten aan Hans of mij.

De zeven kruiswoorden:

1. “Vader, vergeef het hun, wat zij weten niet wat zij doen”
(Lucas 23:34). (1 maart).
2. “Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”
(Lucas 23:43). (8 maart).
3. “Vrouw, zie uw zoon (...) Zie uw moeder”
(Johannes 19:26-27). (15 maart).
4. “Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt Gij Mij verlaten?”
(Marcus 15:34). (22 maart).
5. “Mij dorst”
(Johannes 19:28). (29 maart).
6. “Het is volbracht!”
(Johannes 19:30). (5 april).
7. “Vader, in Uw handen beveil Ik Mijn geest”
(Lucas 23:46). Goede Vrijdag (7 april).



Marianne Gaastra, mede namens Hans Procee.

Tastbare Nabijheid. Doop en Avondmaal. Vier bijeenkomsten.

woe. 8 maart 10.00 uur (Doop)

ma. 13 maart 20.00 uur (Doop)

woe. 22 maart 10.00 uur (Avondmaal)

ma. 27 maart 20.00 uur (Avondmaal)

Locatie: De Gerf. Duur: ongeveer anderhalf uur.

Graag vooraf aanmelden (**mariannegaastra@gmail.com**).

De bijeenkomsten worden zodanig opgezet dat ze onafhankelijk van elkaar zijn te volgen.

Doop en Avondmaal zijn de twee sacramenten die het hart van onze kerkelijke geloofsgemeenschap vormen. Wat is de betekenis daarvan vanuit theologisch en bijbels perspectief en wat is de betekenis voor u/jou persoonlijk. Na een korte inleiding gaan we hierover in gesprek met elkaar. Leidraad voor de bijeenkomsten vormt het boekje 'Tastbare nabijheid' van Klaas-Willem de Jong en Jan Muis. Doop en Avondmaal zijn bijzondere handelingen waarin de nabijheid van God tastbaar wordt in de christelijke kerk. De auteurs onderzoeken wat ze betekenen in het licht van de Bijbel. Zij omschrijven wat wij ontvangen en wat wij doen, wanneer wij worden gedoopt en wanneer wij deelnemen aan de maaltijd van de Heer. Daarbij onderstrepen zij het belang van de vormgeving voor de beleving van beide sacramenten. Het boekje kan aangeschaft worden, maar is niet persé nodig.



School en Kerk-dienst 26 maart. Thema: 100 jaar CBS de Bron.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het thema sluit aan bij de viering van het 100-jarig bestaan van de school. De Streekkerk in Nijensleek was destijds initiatiefnemer voor deze school. Uit het eerste overleg met het team van de school maken we vanuit dit thema een dienst waarin verleden, heden en toekomst van school en kerk worden gevierd. In 1923 werd het lied 'Lof zij de Heer de almachtige koning der ere' gezongen. Dit lied wordt natuurlijk op de 26^e maart ook gezongen. En daaromheen zullen we met zijn allen naar 'hartelust zingen en blij musiceren'.

In de brainstorm kwamen we op het idee dat je naast de 100 jaar dat school bestaat, ook kunt denken aan de tijd van je eigen leven. Wat is voor jou/u ballast geweest en zet je het liefst overboord. Wat is bagage die je/u graag mee wilt nemen. Enfin, stof genoeg om er een vrolijke dienst met serieuze noten van te maken.



Ds. Marianne Gaastra

VAN DE DIACONIE

Diaconale collecten in maart



5 maart Wereldgebedsdagviering.

De collecte is bestemd voor meerdere projecten in Taiwan, waaronder een project van het Leger des Heils voor daklozen en een project voor alleenstaande moeders met kinderen.

8 maart Biddagcollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat.

Een beter inkomen voor boerinnen in Ghana.

12 maart 40-dagencollecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat.



Omzien naar gevangenen.

In Nederland zijn ruim 33.000 gedetineerden. Zij zitten een korte of lange gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

19 maart Plaatselijk werk.

26 maart 40-dagencollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat.

Werkloosheid. Jongeren in Bangladesh.

De werkloosheid onder jongeren in Bangladesh is hoog. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leerwerkproject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat ze een eigen bedrijf kunnen starten.

De collecte voor de **slachtoffers in het aardbevingsgebied** had het mooie bedrag van 266 euro, het bedrag is aangevuld tot 500 euro door de diaconie, en overgemaakt.

Heel veel dank!



Wereldgebedsdag 5 maart in de Streekkerk

De Wereldgebedsdag wordt altijd in de eerste week van maart over de hele wereld gehouden, er doen 173 landen mee aan de viering. Dit jaar is de dag voorbereid door vrouwen uit Taiwan.

Het thema luidt: **Zichtbaar geloven**, gebaseerd op Efeziërs 1:15-19.

Deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zou moeten zijn. En krijgt

het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

Koffieochtenden

1 maart is er weer een gezellige koffieochtend in De Gerf om 10.00 uur. Daarna kunnen (niet noodzakelijk) weer eenvoudige klusjes gedaan worden.

14 maart staat de koffie klaar in de Streekkerk, ook om 10.00 uur.



Namens de diaconie, Tonnie Bolte

VAN DE KERKENRAAD

Onze gemeente heeft er het laatste jaar gelukkig een aantal nieuwe gemeenteleden bij gekregen. En enkelen hebben aangegeven dat zij actief betrokken willen zijn als vrijwilliger in onze kerk. Daar zijn we ontzettend blij mee. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met enkele gemeenteleden om te overleggen op welk terrein ze mee willen werken: contactpersoon, beamerteam, kerkblad, website, werkgroep, ambtsdrager. Het geeft weer wat lucht als je werkzaamheden kan spreiden over meerdere personen. Zodra er meer bekend is, zullen we het u laten weten.

Zoals u kon lezen in het vorige Kerkblad zijn we op zoek naar een aantal “wijze mensen” die willen gaan inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor onze gemeente na het vertrek van onze voorganger Marianne Gaastra.

Enkele mensen hebben toegezegd, maar we zouden de groep graag nog iets groter hebben. Wijze mensen hebben we genoeg, maar..... de groep is nog niet compleet.



Ook zijn we bezig de gemeenteleden tot 65 jaar te benaderen met de vraag of de kerk iets voor hen kan betekenen, maar ook of zij iets voor de kerk willen betekenen. Het zou zo fijn zijn wanneer ook deze groep actief betrokken is bij het gemeente zijn.

Maar daarvoor zullen we ook kritisch naar ons eigen functioneren als gemeente durven te kijken. We hopen op een vruchtbare dialoog.

Namens de kerkenraad, Bram Schreuder en Gré Kerssies

MISSIE WESTERVELD

Kerken in Nederland krimpen. Ook in onze regio zien we grijze hoofden, soms lege plekken. Dat geeft voor veel mensen zorg: is er over 10, 20 of 50 jaar nog een kerk in onze dorpen? Waar kunnen mensen heen met hun vragen? Waar blijft het goede nieuws over God klinken?

Afgelopen jaar hebben leden van de diverse kerken in Westerveld de handen ineen geslagen, om deze vragen een plek te geven. Zij hebben een projectgroep gevormd onder de naam "Missie Westerveld". Deze groep gaat de komende jaren drie dingen doen:

- (1) **Verkennen:** Mogelijkheden voor duurzaam kerk-zijn in kaart brengen. Concreet betekent dit dat er een onderzoeksrapport wordt geschreven over de missionair-diaconale staat van de kerken in Westerveld, met aanbevelingen voor de kerkenraden en de burgerlijke overheid.
- (2) **Pionieren:** Activiteiten organiseren voor mensen die niet (meer) naar de kerk gaan [pionieren]. Je kan denken aan bijvoorbeeld een regionale Alphacursus, maaltijd/gespreksgroepen, een rondreizend kerkje dat de brinken van de dorpen bezoekt, etc.
- (3) **Toerusten:** Concreet betekent dit dat we de leden en kerkenraden van de kerkelijke gemeentes in Westerveld actief betrekken bij het project. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld lezingen of gespreksavonden over missionair werk en de toekomst van de kerk.

Voor dit project is subsidie gekregen van de IZB, een organisatie in de PKN die nieuwe vormen van kerk-zijn ondersteunt.

Concreet betekent dit dat ds. Mark de Jager de komende drie jaar voor 30% als “missionair predikant” mag werken om de kerken in Westerveld te ondersteunen.

Naast deze 30% is Mark ook werkzaam als gemeentepredikant in de Brug-Es Kerk te Dwingeloo.

In het team van Missie Westerveld zitten vertegenwoordigers van verschillende kerken, namens de PKN Vledder-Nijensleek is dat Wim Hooijer. Het is mooi om te zien, dat ondanks verschillen tussen dorpen en kerken, we samen mogen werken met één doel en één geloof.

Wil je op de hoogte blijven van het werk van Missie Westerveld? Dan kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief die per e-mail wordt verstuurd. Ga daarvoor naar deze link: <http://eepurl.com/iiYoH1>. Als je vragen hebt over het project, een goed idee voor een activiteit, of op een andere manier betrokken wilt zijn, spreek dan gerust Wim Hooijer aan. Contact opnemen met ds. Mark mag ook, predikant@brugeskerk.nl of 06-27655799.

Wij hopen dat het project bij mag dragen aan een hoopvolle, realistische en duurzame toekomst voor de kerken in Westerveld.



De Kerkenraad

NIEUWE EINDREDACTEUR KERKBLAD

“Voor het Kerkblad zoeken we een eindredacteur m/v”.

U hebt woorden van deze strekking in het vorige Kerkblad kunnen lezen en jawel, wij hebben een geruststellende mededeling voor u: de inkt van de vacaturemelding was amper opgedroogd of een potentiële kandidaat diende zich aan. Na enkele sessies van overleg en nadenken bleek Jelle Aantjes-van Dijk, bereid deze uitdagende taak op zich te nemen. Wij zijn daar uitermate verheugd over, zeker toen wij vernamen dat Jelle in een vorige gemeente ook al enkele jaren die taak had vervuld.

We hebben dus het volste vertrouwen in hem en heten hem hierbij dan ook van harte welkom en hopen tevens dat hij het zeker net zo lang vol zal houden als zijn voorganger!

Peter van Suijlekom, namens de redactie van het Kerkblad
Bram Schreuder, namens de Kerkenraad



Aanvulling van Bram:

Alvast een woord van dank voor de scheidend eindredacteur:
Peter, veel dank voor alle jaren dat je deze uitdagende taak in goede orde hebt vervuld en je souplesse - waar dat nodig bleek - is zeer gewaardeerd!

Aanvulling van Peter:

Bram, bedankt voor je mooie woorden.
Ooit (begin deze eeuw) ben ik begonnen als eindredacteur voor 'De Kerkklok' (Nijensleek) en 'Het Kerkblad' (Vledder). Zo'n 19 jaar geleden heb ik beide kerkbladen samengevoegd tot een 'gezamenlijk kerkblad'.



Na er enkele jaren tussenuit te zijn geweest (en de eindredactie werd gedaan door Froukje Poelman) ben ik in 2018 weer toegetreden tot de redactie.

Ik heb met plezier (en eerlijk is eerlijk, ook wel eens met tegenzin) alle kerkbladen voor u als lezer gemaakt, maar nu is het tijd voor andere dingen. Langs deze weg wil ik bedanken voor de vele complimenten die ik heb mogen ontvangen van de kopij-inzenders. Jelle, veel succes!

HET BRANDENDE BRAAMBOS

Op weg naar Pasen is het interessant om in te gaan op De Uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Deze keer gaan we verder met wat Mozes op weg naar Egypte meemaakte. In Exodus 3 vinden we de passage terug die over de openbaring in het brandende braambos gaat. Martin Buber merkt op dat deze passage naar stijl en compositie het product is van een hoog ontwikkelde verteltrant, maar dat wel uit de opbouw van het verhaal het karakter blijkt van vroege overlevering.

Mozes, die de schapen van zijn schoonvader weidt, drijft ze op een keer verder dan de gewone steppe, aldus Bedoeïenen uit die streek vertellen, om tegen het begin van de zomer in het gebergte voor zijn kudde nog vers eten te vinden. Dan komt hij bij de Godsberg, de Horeb of Sinäi. Godsberg of godenberg wordt hij van oudsher genoemd, vermoedelijk vanwege geheimzinnige vulkanische verschijnselen,



die werden toegeschreven aan goddelijke wezens. En zo dragen de struiken die tegen de helling groeien alleen hier de naam 'braambos'. Alleen op de Sinai vind je deze bosachtige soort.



Het braambos brandt, de vlam laat hoog op en in de vlam laat de bode van JHWH zich aan Mozes zien. Zulke 'boden' verschijnen in de oudere delen van de Bijbel steeds zonder eigen naam. Zij worden in de Bijbel gezien als het waarneembare ingrijpen van God. De vlam verteert het braambos niet, ook niet de bode die erin staat, het is geen verterend vuur dat zich voedt aan het brandende voorwerp en dan uitdooft na de verbranding. God, de bode, ziet dat Mozes dichterbij komt

en roept hem vanuit het midden van de vlammen, bij name, toe.

Er vallen een paar dingen op. Het eerste is dat het niet de mens Mozes is, die de aanroepende, de biddende, is, maar de actie gaat van God uit. God brengt de verbinding tot stand door Mozes bij name op te roepen. Mozes stelt zich met 'ik luister' ter beschikking van God. We zien dat vaak in de Bijbel. Denk bijv. maar aan Samuël. Als wij contact met God zoeken, bidden dus, is het meestal andersom. Dan vragen wij of God naar ons wil luisteren. En dan volgt ons wensenlijstje. Hier is dat niet het geval. God zoekt de verbinding! De Joodse godsdienst kent dat niet, dat wij op zoek gaan in ons gebed naar God. In het gebed staat men altijd open voor God. Men begint altijd met God te prijzen: Gezegend Gij, Eeuwige, onze God, Koning der wereld. Zo begint ook de zegenspreuk bij het aansteken van de kaarsen bij het begin van de sabbatsviering.



Het tweede dat opvalt is dat God tegen Mozes zegt: Kom niet dichterbij. De beperkingen van het 'naderbijkomen' tot God, behoren tot een elementaire voorwaarde van de bijbelse godsdienst. Hij is en blijft de Koning der wereld. Wij maken er soms te gauw een vader- of moederfiguur van.

Het derde dat opvalt, en met het voorgaande samenhangt, is, dat God tegen Mozes zegt: Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig.

Misschien is de gedachte hierachter, dat als je met je schoenen aan iets betreedt, dat je dan die plek in bezit neemt. Moslims kennen dat gebruik nog steeds. Bij de moskee die je binnengaat, doe je de schoenen uit. De plek waar je God ontmoet is voor ons een heilige plek. Het is sacraal! Na deze opdrachten maakt God zich pas bekend. Hij is geen vreemde God, maar de God van zijn vaderen, van Abraham, van Isak en Jacob. De God die ons beschermen wil, omdat wij Zijn schepping zijn. En wat Hij geschapen heeft wil Hij ook nabij zijn met zijn liefde. Zo heeft dit stukje bijbel een diepe betekenis. Als je dit zó leest, krijgt het meer en meer betekenis.

Hartelijke groet in deze 40-dagentijd, Gijs van Raalten

BEDANKJE

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die we op onze verjaardagen van de kerk mochten ontvangen, Vriendelijk groetend, Reinder en Itske Boersma.



MET PETER VAN 'T RIET DOOR LEVITICUS (persbericht)

Thema lezing: Leviticus als theologie van daden.

Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst bekende en minst gelezen bijbelboeken. Vooral door de vele offer- en reinheidsvoorschriften laten hedendaagse gelovigen zich niet meer zo gemakkelijk aanspreken. Het uitvoeren van een tempelritueel met bloedige offers is in veler ogen een achterhaalde vorm van godsdienst. Maar doen we met een dergelijke beschouwing wel recht aan dit bijbelboek dat het hart van de Thora vormt?



Veel opvattingen over het boek Leviticus zijn helaas gebaseerd op misverstanden en onjuiste interpretaties van de tekst. Deze lezing laat zien dat de offerdienst theologie is, echter geen theologie van woorden, maar een theologie van daden.

TVG Assen nodigt u uit voor deze morgen: Omdat het zo b o e i e n d is. TVG is een

driejarige cursus theologie van opzet, landelijk georganiseerd.

Oecumenisch van aard, open naar andersdenkenden. Elke dinsdagmorgen van sept. t/m mei, behalve in de schoolvakanties. Interessante vakken met enthousiaste docenten: verrassend - verfrissend - verrijkend - veelkleurig!

Gastspreker: Dr. Peter van 't Riet uit Zwolle, auteur literatuur jodendom en o.a. docent Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora Synagoge
Datum: Dinsdagmorgen 7 maart 2023
Gebouw: Wijkcentrum 't Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Aanvang: 10.00 uur, met inloop vanaf 09.30 uur
Kosten: Entree gratis, koffie/thee voor eigen rekening
Meer info: via onze website onder www.tvgassen.nl
U krijgt hier geen spijt van. Echt meer dan de moeite waard! Welkom.

LEERHUIS VLEDDER e.o.



Vorige week hadden we een interessante leerhuusbijeenkomst met de film *God is (not) dead*.

De atheïstische professor Jeffrey Radisson daagde één van zijn studenten, die christen was, uit te bewijzen dat God bestaat. Via een debat in de collegezaal. De medestudenten vormden de jury. Zij mochten beslissen wie het debat gewonnen had. Uiteindelijk kozen ze voor Josh.



De zesde leerhuisavond is in de Stille week op woensdag 5 april aanvang **19.45 uur** (vanwege de vesper die eraan voorafgaat!). Gerrit en Henriëtte van den Dool laten deze avond delen uit de **Johannes Passion** van J.S. Bach horen. Ook vertellen zij over het eigen karakter van de Johannes Passion en wijzen op de opmerkelijke

verschillen tussen de Mattheüs- en Johannes Passion. Het belooft een boeiende en leerzame avond te worden.

Naast de reguliere deelnemers zijn gasten uiteraard welkom. We komen bijeen in De Gerf.

Vrijdag 28 april is een afsluitingsavond van het Leerhuis **vanaf 18.30 uur** in De Gerf.

Het is de bedoeling samen aan tafel te gaan. Ieder wordt uitgenodigd iets voor de gezamenlijke maaltijd mee te nemen. We hopen er een gezellig ongedwongen samenzijn van te maken. Wat we naast de maaltijd meer gaan doen, blijft nog even een verrassing. Later horen jullie daarover meer.

Hans Procee en Wim Hooijer

CONCERT NOORD-NEDERLANDS GEMENGD KOOR (persbericht)

Het Noord-Nederlands Gemengd Koor zal zaterdag 11 maart een concert verzorgen in de Hoofdstraatkerk te Hoogeveen. Het 65 leden tellende projectkoor staat onder leiding van dirigent en pianist Harold Kooij en wordt begeleid door de bekende musici Jorrit Woudt aan de vleugel en meesterviolist Adriaan Stoet.



Het programma biedt een breed geestelijk repertoire, vertolkingen van bekende spirituals tot aan eigen bewerkingen van goed in het gehoor liggende koormuziek. Bijzonder detail is dat de begeleiding afgewisseld zal worden op orgel en concertvleugel door Jorrit Woudt. Ook samen zullen deze klavierreuzen instrumentaal van zich laten horen. Het programma is gevarieerd, met geestelijke liederen en klassieke arrangementen. Te denken valt aan koorwerken van John Rutter, Klaas Jan Mulder, Harm Hoeve, een finale uit een oratorium van Marco den Toom, maar ook een bijzonder ingetogen requiem en een swingende traditionele Zulu song.

Violist Adriaan Stoet zal met zijn uitzonderlijk mooie klank zowel begeleidend als solo te horen zijn. Met pianist Harold Kooij speelt hij samen eigen geschreven composities van hun album, waarvoor ze afreisden naar Salzburg.

Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar: entreprijs 15,00 euro. Of reserveer via nngkoor@gmail.com. De aanvang van het concert is 20.00 uur.

NIEUWSBRIEF JURGEN EN KATJA HOFMANN (febr. 2023)

(ingekort, voor de volledige versie: www.jurgenenkatja.nl/nieuwsbrieven)

Het is een voorrecht om jullie weer op de hoogte te brengen van onze belevenissen op Madagaskar.

Bezig.

In de laatste nieuwsbrief hebben we u al verteld over de ‘nieuwkomers’ op Madagaskar. Het is mooi om te zien dat de Here nog steeds mensen voorbereidt en stuurt, om Zijn werk te doen *“tot aan het uiterste van de aarde.”* (Handelingen 1:8).

In december arriveerden Jeremy en Felicity Aitkens met hun vijf kinderen vanuit Australië. De eerste weken hebben ze in de hoofdstad doorgebracht. De kinderen lieten er geen gras over groeien en speelpartijtjes waren aan de orde van de dag. Het was een gezellige (en lawaaïge) boel. Daar zit je dan,

te proberen om wat vertaalwerk gedaan te krijgen. Inmiddels zijn zij afgereisd naar hun nieuwe woonplek in het noorden van Madagaskar. Inmiddels is de familie Desborough ook aangekomen. Dit keer zijn we niet de enige die hen begeleiden, omdat de andere AIM-zendingen in Tana nu ook beschikbaar zijn. De bedoeling is dat wij de Desboroughs gaan begeleiden met het *inbound* programma. Dit is een programma van een jaar waarin nieuwe zendingen gaan leren over de cultuur en de zaken die er bij komen kijken om in een ander land te leven.



Het gezin.

De kinderen beginnen inmiddels goed hun draai te vinden in alle mogelijkheden van tijdverdrijf in de grote stad. Zo is Issa sinds kort op karateles. Hij geniet er enorm van. In de tuin zijn de kinderen, samen met Jurgen, begonnen aan een echte boomhut! Dat was al heel lang het verlangen! Inmiddels hebben we ook wat meer meubels aangeschaft zodat het binnenshuis nog gezelliger wordt. Katja weet af en toe ook mooie spullen op de kop te tikken. Het maakt dat het huis aanvoelt als ons plekje. We voelen ons bevoorrecht dat we zo veel steun krijgen in ons werk.

Bedankt, Katja & Jurgen, Vanya, Issa, Abbey, Dani en Siemen Hofmann.

KOSTERROOSTER

	Dorpskerk	Streekkerk
5 mrt.	-	G. Kerssies
8 mrt.	-	L. Middelbrink
12 mrt.	A. v. Vliet/I. Groen	-
19 mrt.	H. Wind	R. Fledderus
26 mrt.	-	H. v.d. Rotte
2 apr.	-	J. Siderius



BLOEMENROOSTER

12 mrt.	L. van Antwerpen / G. Kerssies
19 mrt.	T. Bolte / K. Los
26 mrt.	W. de Beus / R. Dijkstra
2 apr.	T. Bolte / J. Rozeboom





PROTESTANTSE GEMEENTE van VLEDDER en NIJENSLEEK en omstreken

Postadres De Hoek 8, 8381BL Vledder
e-mail: kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com

Scriba mevr. G. Kerssies-de Boer, tel. 0521-382185
e-mail: kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com

Ledenadministratie mevr. J. Stuiwer, tel. 0521-381132
e-mail: pjstuiwer@ziggo.nl

Penningmeester dhr. G. van den Ham, tel. 0521-382601
e-mail: cvkpknvleddernijensleek@gmail.com

Rekeningnummers
NL50 RABO 0365 8003 17 CvK PG Vledder-Nijensleek
NL57 RABO 0361 2623 37 Diaconie PG Vledder-Nijensleek

Actie Kerkbalans
NL79 RABO 0373 7310 00 CvK PG Vledder-Nijensleek

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)
NL50 RABO 0365 8003 17 CvK PG Vledder-Nijensleek

Kerkblad/solidariteitskas
NL51 RABO 0373 7310 19 CvK PG Vledder-Nijensleek

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u de gegevens over de collectebonnen onder 'organisatie > geldzaken'.



SCHOONHEIDS-SALON



Schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure

Lijnland 7 - Vledder - 0521 382858

coop & Vledder Plaza
Eten & drinken
SIMONIDES -----



**COOP SIMONIDES DRAAGT MET VOLLE OVERTUIGING
HET SSK-KEURMERK VOOR ZELFSTANDIGE
SUPERMARKTONDERNEMERS DIE DUURZAAM
EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.**

Dorpsstraat 32-34 Vledder • www.simonides.nl • www.vledderplaza.nl

Uw Eigen Drogist Koopman



Speciaalzaak voor:

- * Geneesmiddelen (zonder recept)
- * Cosmetica - Parfumerieën
- * Diergeneesmiddelen
- * Dépôt stomerij
- * Biologische groente en - brood
- * Voedingssupplementen

- * Foto- artikelen
- * Kado- artikelen
- * Reform
- * Homeopathie
- * Zonnebank
- * Pasfoto's

Dorpsstraat 9 -11, Vledder, tel. 0521-382751

BOVENKAMP **FIAT LANCIA**

ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN
TOTAL BENZINE-STATION AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDEER TEL. 0521 - 381231

Bouwbedrijf VAN DIJK bv

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie
- restauratie



VAN DIJK'S karweiman

- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder
tel: 0521-381260
fax: 0521-381727



Dorpsstraat 21
8381 AM Vledder
Tel. 0521-382130

Met 'n erkend Schilders- en
Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF Bisschop v.o.f.

Solweg 13, Vledder
tel: 0521 381669

Schilder
glaszetter
behangen



ERKENDE SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF