

november/  
december 2023  
nummer 9  
19<sup>e</sup> jaargang

Kerkgebouwen: Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)  
Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572

Streekkerk  
Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822

Kerkelijk centrum: De Gerf  
De Hoek 8, 8381 BL Vledder

Predikant: vacature



Vervanger predikant: Wilma van der Linden  
u neemt contact op met Wilma van der Linden via  
Sjoukje de Wit (06-51352752 sjoukjew@hetnet.nl) en/of  
Janet Stuiver (0521-381132, pjstuiver@ziggo.nl).

Redactieadres kerkblad: Jelle Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122,  
8391 KS Noordwolde, 06-40976333  
kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com

Bezorging kerkblad: Frieda Walpot, Haking 10,  
8381 DC Vledder, 0521-380027  
friedawalpot@gmail.com

Website: [www.pknvleddernijensleek.nl](http://www.pknvleddernijensleek.nl)



Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier als op onze website.

Inleveren kopij voor het kerstnummer uiterlijk **maandag 11 december** om **18:00 uur**. Het kerkblad wordt in de week voor zaterdag 23 december bezorgd. Inleverdatum kopij kerkblad voor het februarinummer is 22 januari 2024. Bijlagen mogen via e-mail worden aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.



# SCHUILPLAATSEN

U nodigt mij aan tafel  
voor het oog van de vijand,  
U zalft mijn hoofd met olie,  
mijn beker vloeit over.

Psalm 23:5, NBV

Deze woorden staan in psalm 23. Ze vormen een schuilplaats. Het is een lied over God, die met je is. Zou je dat nu nog wel zeggen? Dat God met je is in het duister, in de vallei van de dood? In een wereld die steeds grimmiger wordt, is dat moeilijk te geloven. Of liever gezegd: je hebt daar niet eens de tijd en de ruimte voor, om dat te geloven. Je wordt meegesleurd in de afgrond van het geweld dat zich steeds dichterbij de grenzen van Europa lijkt heen te schurken: Oekraïne, het Midden-Oosten. Steeds minder kunnen we het ons veroorloven om weg te kijken. We worden er met onze aandacht bij getrokken, of we willen of niet.

In de wervelwind van gedachten en emoties die dat oproept en in de storm van meningen, die vaak tegengesteld zijn aan elkaar, lopen we het gevaar stuurloos te worden. We besluiten dan maar helemaal niets meer te doen, of achter de eerste de beste groepering aan te lopen die een plausibele opvatting over de situatie heeft.

Voor de kerk is het geen optie om te zeggen dat je stuurloos bent en al helemaal niet om dan maar achter de eerste de beste mening aan te lopen. Als kerk geloof je, of wil je geloven, dat de Vredevorst op aarde zal komen en een eind zal maken aan alle pijn en verdriet. Dat tranen van ogen gewist worden. Maar hoe? Midden in het geweld van de tijd waarin de psalmen zijn gemaakt, klinken deze woorden: "U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand". Geen geweld met geweld beantwoorden. Maar een tafel

met uitgelezen spijzen en belegen wijnen richt God voor je aan en je wordt genodigd. Voor het oog van de vijand. Welk effect kan dat hebben op de vijand als jij daar aan gaat zitten? Als je met gevaar voor eigen leven, zoals Jezus deed vlak voor zijn gevangenneming en dood, midden in het strijdgewoel van de wereld en van je eigen leven, gaat zitten en met elkaar deelt van de goedheid van God.

“[...] en deel van die goedheid voor het oog van de vijand, die een mens is als jij.”

Die tafel is er en wordt telkens weer opnieuw bereid, in kerken en geloofsgemeenschappen waar mensen bij elkaar komen die niet geloven in het recht van de sterkste, maar die met elkaar zoeken naar wat God van hen vraagt. Kom, eet en drink. Wees een mens die leeft van wat de goedheid van aarde en hemel geeft en deel van die goedheid voor het oog van de vijand, die een mens is als jij. Zal die vijand dan niet samen met jou aanzitten en zullen dan niet zwaarden tot ploegscharen worden omgesmeed?

Dat is de droom van God, die wij mensen ontwaren en die wij waarmaken op plaatsen van zingeving, saamhorigheid en troost. Zoals kerken. Zoals mensen die zingen over een wereld waar mensen in vrede met elkaar leven. Zoals we in oktober avondmaal vierden met elkaar. Zoals Yael Deckelbaum met vrouwen uit Israël en Palestina het lied *Prayers of the Mothers* zong. Zij vormen schuilplaatsen voor zingeving, saamhorigheid en troost!

Ds. Marianne Gaastra

Het lied *Prayers of the Mothers* is te vinden via <https://ap.lc/pkUTK>.



	<b>Dorpskerk Vledder</b>	<b>Streekkerk Nijensleek</b>
5 nov. 10:00 uur	Ds. M. Gaastra <i>gedachtenisdienst</i> 1 <sup>e</sup> collecte: ziekenpastoraat 2 <sup>e</sup> collecte: kerk Uitgang: De Gerf	Geen dienst
12 nov. 10:00 uur	Ds. G. Van den Dool (Vledder) <i>dovendienst, koffiedrinken</i> 1 <sup>e</sup> collecte: reg. diac. fonds 2 <sup>e</sup> collecte: kerk Uitgang: orgelfonds	Geen dienst
19 nov. 10:00 uur	Geen dienst	Ds. T. Braam (Wittelte) 1 <sup>e</sup> collecte: plaatselijk werk 2 <sup>e</sup> collecte: kerk Uitgang: bloemengroet
26 nov. 10:00 uur	Mw. D. Rietveld (Bleiswijk) 1 <sup>e</sup> collecte: KiA kinderen in de knel 2 <sup>e</sup> collecte: kerk Uitgang: kerkgebouw	Geen dienst
3 dec. 10:00 uur	Geen dienst	Ds. J.A. Molenaar (Steenwijk) <i>eerste advent, koffiedrinken</i> 1 <sup>e</sup> collecte: KiA kinderen in de knel 2 <sup>e</sup> collecte: kerk Uitgang: bloemengroet
10 dec. 10:00 uur	Ds. H. Procee (Vledder) <i>tweede advent</i> 1 <sup>e</sup> collecte: KiA 2 <sup>e</sup> collecte: kerk Uitgang: orgelfonds	Geen dienst
17 dec. 10:00 uur	Ds. T. Braam (Wittelte) <i>derde advent</i> 1 <sup>e</sup> collecte: plaatselijk werk 2 <sup>e</sup> collecte: kerk Uitgang: kerkgebouw	Geen dienst



24 dec. Mw. B. van Oort (Hoogeveen) Geen dienst  
**21:00 uur** *kerstnachtdienst*  
1<sup>e</sup> collecte: KiA  
2<sup>e</sup> collecte: kerk  
Uitgang: De Gerf



## BIJ DE DIENSTEN

### **Gedachtenisdienst**

Op **zondag 5 november** vieren we eeuwigheidszondag. In deze dienst staan we stil bij het overlijden van de gemeenteleden in het afgelopen jaar en willen we de overledenen in onze herinnering meedragen. We noemen hun namen en steken een kaars voor hen aan. Gerdien Vastenhoud speelt blokfluit in deze dienst. Misschien samen met haar dochter. Iedereen die in deze dienst met ons wil herdenken is van harte welkom. Na de dienst blijft de Dorpskerk vanaf **12:00 uur** nog een uurtje open. Ieder die een lichtje wil aansteken en een geliefde wil herdenken, maar liever de dienst niet wil bijwonen, is hiervoor vanaf twaalf uur van harte welkom.

Gré Kerssies



## PASTORAAT

In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat we afscheid hebben moeten nemen van Truus Kruithof uit Steenwijk. Zes weken later kwam het afscheid van haar man Jan Kruithof. Beiden zijn lang vitaal geweest, maar

## **IN MEMORIAM KLAAS VAN DER KAMP**

**\* Dalfsen 23 maart 1941**

**† Steenwijk, 8 oktober 2023**

Een boer die eigenlijk geen boer wilde zijn. Maar zo ging dat vroeger. Als zoon nam je de boerderij over. De vader en moeder van Klaas gingen van Dalfsen naar Willemsoord toen Klaas een jonge jongen was. Hij kwam een keer met Eefje, zijn vrouw en een bevriend echtpaar bij ons langs in Zwolle. Ze waren aan het fietsen geweest in de buurt van Dalfsen. Ons huis lag op de route. Ze hadden genoten van de omgeving waar Klaas was opgegroeid. Ook al woonde Klaas langer in Willemsoord dan dat hij Dalfsen had gewoond, je roots vergeet je nooit. Maar op de hoeve Utrecht, zoals de boerderij in Willemsoord heette, zette hij dus toch het bedrijf van zijn ouders voort. Hij was er de man niet naar om voor zijn verantwoordelijkheid weg te lopen. Hij onderhield het goed en secuur. Het zag er altijd tiptop uit. Maar hij wist toch dat hij en zijn gezin het nodig hadden om er op gezette tijden op uit te gaan. Lekker naar het strand. 's Morgens eerst de koeien melken en dan meteen weg. Heerlijk een dag helemaal niets doen. De zee en het strand vulden de tijd en de ruimte waar hij rustig de hele dag op een luchtbed van kon genieten.

Hij was trots op zijn zonen en zijn kleinkinderen. Zij gingen wegen in hun leven die hij misschien ook wel had willen kiezen. Maar hij was er niet verbitterd onder. Hij koos binnen de mogelijkheden die er voor hem waren, datgene uit wat hem voldoening gaf. Talloze vogels van hout maakte hij bijvoorbeeld en vogelhuisjes, samen met Lute. Die werden verkocht op de kerstmarkt. De opbrengst was voor de kerk. De distributie van het kerkblad verzorgde hij lange tijd, tot op een gegeven moment dat niet meer lukte. Hij raakte verward. Eerst leek het gewoon vergeetachtigheid, het bleek het begin van dementie. Het was een moeilijk gelag voor Eefje en de kinderen. Zeker toen hij niet meer thuis kon wonen. Kostbaar waren de momenten dat hij helder reageerde op hun liefdevolle nabijheid. Alsof hij soms even weerkeerde uit een wereld van vergetelheid. Met liederen die hij en Eefje eens hadden opgeschreven hebben wij in de Dorpskerk afscheid van hem genomen.

Lichtstad met uw paarden poorten.

Wond're stad zo hoog gebouwd.

Nimmer heeft men op deez' aarde  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

*refrein.* Daar zal ik mijn Heer ontmoeten.  
Luist'ren naar zijn liefdesstem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen,  
in het nieuw Jeruzalem.

Tekst: Frederick Arvid Blom, 'Som en herlig gudomskälla'  
Vertaling: Margaretha Alt

In Willemsoord werd hij begraven. Klaas is in het Licht van de Liefde en de  
Vrede van God.

Ds. Marianne Gaastra

### **IN MEMORIAM JAN KRUTHOF**

**\* 15 augustus 1933      † 11 oktober 2023**

Wat een verdrietig en tegelijkertijd ook liefdevol gebeuren: het sterven van Jan. Nadat zijn Truus was overleden in augustus, was het voor hem moeilijk om nog blij te zijn. Hij probeerde het wel en ging naar de feestelijke partnerregistratie van zijn kleinkinderen, na het overlijden van Truus. Het was ook goed om daar bij te zijn. Nog deel te hebben aan hun levensplannen. Maar uiteindelijk was er telkens de roep: "God kom mij maar halen". Toen hij zo achteruitging dat hij niet meer thuis kon zijn ging Jan naar het Riemkehuis, een hospice in Steenwijk. Daar is hij uiteindelijk heengegaan. Het was goed. Kinderen en kleinkinderen en naaste familie hebben goed afscheid kunnen nemen.

Deze Jan die als actieve man en vader met zijn kinderen en kleinkinderen naar sportwedstrijden ging, zoals voetbal en tennis en hen langs de lijn coachte. Samen met Truus die dan in een tas de broodjes meenam. Hoe genoeglijk was dat. Deze man die het hele land doorging als vertegenwoordiger en daardoor vaak van huis was, had het daar later moeilijk mee: heb ik mijn gezin toen niet teveel in de steek gelaten? Deze man kon het moeilijk verkroppen dat hij de regie over zijn leven kwijtraakte. 's Avonds in bed kon hij vaak moeilijk de slaap



vatten. Alles kwam dan terug. Herkenbaar voor ons. "Wat doe je dan, Jan?", vroeg ik. "Ik ga zingen. Dat troost mij. Dat geeft mij rust." In de kerk waren hij en Truus bijna altijd een van de eersten die binnenkwamen. Jan had vaak een diepzinnige theologische vraag waarmee hij dan voor de dienst een gesprek startte. Over het verschil van het begrip waarheid als je dat gebruikt binnen wetenschap of religie bijvoorbeeld. Op het laatst zongen we samen met hem:

O Here, God, kom mij bevrijden,  
zend mij uw waarheid en uw licht  
die naar uw heilige berg mij leiden,  
waar Gij mijn woning wilt bereiden.  
Geef dat ik door U opgericht  
kom voor uw aangezicht.

Dan ga ik op tot uw altaren,  
tot U, o bron van zaligheid.  
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren  
en dankbaar ruisen alle snaren  
voor U die altijd mijn vreugde zijt  
en eindeloos mij verblijdt.

Liedboek, Psalm 43: 3 en 4  
Tekst: Ad den Besten en Jan Wit

Een lied van overgave en rust. Ga maar Jan. "In het huis van mijn Vader zijn vele kamers", zei Jezus tegen zijn vrienden. "Daar wil ik heen", zei Jan. Ook al twijfelde hij vaak of hij daar zou komen. Hij is nu in de hand van God die hem bij Zich heeft genomen.

Ds. Marianne Gaastra

plotseling ging hun gezondheid hard achteruit. Jan Kruithof lag de laatste dagen in het Hospice in Steenwijk. Een moeilijke gang voor hem, maar hij was heel blij dat hij daar Dineke Boevee tegenkwam, die er als vrijwilliger werkt. Enkele dagen voor hem overleed Klaas van der Kamp. Ook hij was heel hard achteruit gegaan, maar voor zijn vrouw Eefje, de kinderen en kleinkinderen is er nu definitief de lege plek.

Vanaf deze plaats willen we degenen die achterblijven sterkte wensen met het grote gemis dat in hun leven is gekomen en als gemeente willen we aan hen denken.

Freek Prins heeft weer een keeloperatie in Groningen gehad.

Luuk Groen werd plotseling opgenomen in Isala Zwolle. Op zondagmorgen las hij nog de afkondigingen in de kerk en 's nachts is hij naar het ziekenhuis gebracht en heeft een galblaasoperatie ondergaan. Gelukkig gaat het weer goed met hem.

Ook de mensen die te maken hebben met ziekte, zorgen of verdriet willen we gedenken. Wij weten het niet van iedereen, maar de mensen die om hen heen staan zijn vaak wel op de hoogte. Laten we naar elkaar omzien in het vertrouwen dat onze hemelse Vader ons draagt en ons wil troosten en sterken.

Gré Kerssies



### **Even voorstellen**

Mijn naam is Wilma van der Linden en ik woon nu zeven jaar in Steenwijk met veel plezier. Oorspronkelijk kom ik uit het westen van Nederland: ik ben geboren en getogen in Delft. We zijn een aantal keren verhuisd maar heb lang in Heerde gewoond. Ik heb drie volwassen kinderen en zeven kleinkinderen. Ik ben trots op ze! Tot mijn grote verdriet ben ik negen jaar geleden gescheiden en woon nu alleen.



Ik ben actief in Steenwijk voor het Filosofisch Café Steenwijkerland, vertrouwenspersoon voor het hospice, en ga met mensen op stap naar het theater met 4hetleven. Ik hou van wandelen en fietsen maar door een aantal knieoperaties is dat wat beperkt op dit moment. Verder lees ik veel, schilder zelf met acrylverf en bezoek graag musea. Vorig jaar ben ik begonnen met briden maar dat valt me nog niet mee.

Al ben ik inmiddels bijna vijf jaar met emeritaat, ik ga nog graag voor in de diensten in de omgeving en werk nog in het pastoraat voor de Doopsgezinde kerk van Blokzijl. Vooral het pastoraat heeft mijn hart. Ik denk dat het de basis is van een geloofsgemeenschap.

Ik heb ruim dertig jaar gewerkt in het speciaal-, voortgezet- en volwassenonderwijs. Ruim 16 jaar ben ik gemeentepredikant geweest in Winterswijk, Apeldoorn, Epe, Elburg en na mijn emeritaat predikant op Bonaire, Aruba, Gran Canaria en in Denia, Spanje. Per 1 november ben ik de vervanger van Marianne Gaastra in uw gemeente. Mijn taak ligt vooral in het pastorale vlak. Ik kan daar drie dagdelen voor invullen. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoelang dit gaat duren. Natuurlijk zal ik ook in enkele diensten voorgaan en de eventuele uitvaarten verzorgen.

We krijgen als mens dikwijls te maken met situaties die niet maakbaar zijn, of met situaties die louter onze verwondering wekken. Ons leven is minder maakbaar dan wij vaak denken. Samen nadenken hoe we kunnen putten uit onze bronnen van inspiratie. Bronnen die ons kunnen voeden en steun bieden. De Bijbel is zo'n bron en kan ons daarbij verder helpen. Ons kleine verhaal naast het Grote Verhaal.

Zo mogen samen verder optrekken, in het vertrouwen op een goede tijd met elkaar in uw gemeente. Ik kijk er naar uit!

Wilma van der Linden



## VAN DE KERKENRAAD



Op 29 oktober was het zover. We hebben afscheid genomen van ds. Marianne Gaastra. Wat zal zij een lege plek achterlaten in onze gemeente! We hebben goede jaren met haar gehad, waar we blij en dankbaar op terug kunnen kijken. Nu komt de tijd dat we vooruit moeten kijken naar de toekomst.

De adviescommissie heeft gekeken naar een profiel voor een voorganger die we als gemeente nodig hebben. Ook hebben ze gekeken naar ons gemeente-zijn en hoe we goed met elkaar kunnen leven, en voorstellen gepresenteerd hoe we onze gebouwen mogelijk meer kunnen inzetten voor andere activiteiten, die de gemeente financieel kunnen ondersteunen. We zijn hen veel erkenning verschuldigd voor hun werkzaamheden!

De volgende stap zal zijn dat we een solvabiliteitsverklaring moeten aanvragen bij de classis. Als zij goedkeuring verlenen om een nieuwe voorganger te beroepen kunnen we een beroepingscommissie instellen. Gelukkig hebben we Wilma van der Linden uit Steenwijk bereid gevonden om gedurende de periode dat we vacant zijn, het pastoraat in onze gemeente in te vullen. Op zondag 22 oktober is zij voorgesteld aan de gemeente en we hopen en verwachten een goede samenwerking met haar. Mochten er gemeenteleden zijn die behoefte hebben aan contact met haar, kunt u contact opnemen met Sjoukje de Wit (06-51352752) of met Janet Stuver (06-15531066). Zij coördineren de afspraken.

*“De  
Eeuwige  
zij met  
ons!”*

We hopen dat we na het vertrek van ds. Marianne Gaastra,

vol vertrouwen de toekomst tegemoet mogen gaan. De Eeuwige zij met ons!

Namens de kerkenraad, Gré Kerssies



### Diaconale collectes

5 november Ziekenhuispastoraat. De ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een belangrijke taak in de zorg voor mensen die voor korte of langere tijd in het UMCG zijn opgenomen. De patiënten komen niet alleen uit Noord-Nederland, maar ook van ver daarbuiten. Zijn vaak ver van huis en familie. Het gaat veelal om patiënten die ernstig zijn en daardoor te maken hebben met levens- en geloofsvragen. De afstand tussen de eigen woonomgeving en het UMCG is vaak de oorzaak dat de eigen predikant niet of weinig kan komen. Het UMCG betaalt de meeste kosten voor een goede geestelijke verzorging, maar het budget hiervoor is niet groot genoeg. Om de geestelijke verzorging te kunnen continueren vraagt de Werkgroep Ziekenhuispastoraat om financiële hulp.

### Koffiedrinken

De eerste **woensdag** in de maand, **1 november** om **10:00 uur** in de Gerf is er koffiedrinken voor iedereen. Op **dinsdag 14 november** staat de koffie om **10:00 uur** klaar in de consistorie van de Streekkerk. Kom en neem vooral iemand mee.



Namens de diaconie, Tonnie Bolte

## **Diaconaal project Roemenië**

Graag wil ik iets schrijven over het diaconale werk in de gemeente 'de Kerk met de Twee Torens' in Cluj-Napoca. Maar eerst wil ik u, namens de diaconie, en namens diegenen die we enige verlichting kunnen schenken, heel hartelijk bedanken voor uw financiële ondersteuning.



Ik ben twintig jaar werkzaam als diaconaal medewerker. Samen met zeven vrijwilligers bezoeken we gemeenteleden die ziek zijn of door toedoen van leeftijd, slechte mobiliteit, ziekte, enzovoort niet in staat zijn om actief deel te nemen aan de (kerkelijke) samenleving. Op die manier proberen we hen toch te betrekken bij de gemeente en hierdoor de eenzaamheid enigszins te verminderen.

Maandelijks krijgen twaalf personen of families binnen onze gemeente financiële ondersteuning. Deze personen zijn meestal alleenstaand en door toedoen van een chronische aandoening kunnen ze, na de betaling van de vaste maandelijkse lasten en het aanschaffen van medicijnen, moeilijk rondkomen. Ook ontbreekt vaak een sociaal 'vangnet'. Nu de winter in aantocht is kunnen we meerdere mensen financieel ondersteunen.

Gerda Dijkhuizen



## **Bedankt**

Bedankt voor het mooie boeket bloemen dat ik na mijn schouderoperatie mocht ontvangen. Een verrassing!

Hartelijke groeten, Vrouwkje Kroon

## Bedankje

Langs deze weg wil ik graag bedanken voor de prachtige bos bloemen die ik mocht ontvangen van de kerk. Gerrit en Gré Kerssies kwamen deze bij mij brengen op een zondagmiddag in Ruinerwold. Bij deze wil ik ook iedereen bedanken die mij een bezoekje heeft gebracht of een kaart heeft gestuurd in afgelopen periode na het overlijden van Theo. Nogmaals erg bedankt.

Hartelijke groeten van Minkje Bierman-Beenen  
Het Vonder, Molenberg 1 kamer 13, 7961 AV Ruinerwold



## Bedankje

Hartelijk dank voor het mooie boeket, dat ik namens de kerk voor mijn verjaardag mocht ontvangen. Het werd door Roelie gebracht.

Groet, Jan Rozeboom



## Bedankje

Ook namens Ineke hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen na mijn ziekenhuisopname. Het gaat goed.

Luuk Groen



## Gedachtenis

Mijn vroegere predikant uit Voorburg, dr P.A. Elderenbosch, schreef het boek *Van feest tot feest*. Er staat een hoofdstuk in over de dag van de gedachtenis. Dat komt mooi uit, dacht ik. Dat is iets voor het november/decembernummer van het kerkblad. Maar het gaat niet over de gedachtenisdienst in onze kerk, op 1 november of op de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin wij onze overleden dierbaren herdenken. Het gaat over de Joodse feestdagen in de maand Tsiri, onze maand september. Dan staan niet onze overledenen in het middelpunt, maar God en wat hij in het verleden voor ons gedaan heeft. Dat is een heel andere gedachtenis. Precies een half jaar na Pesach, Pasen, wordt met deze feestdagen begonnen. Op de eerste dag van de zevende maand viert men het nieuwjaarsfeest. "Nieuwjaar in september?", denk je dan verbaasd. Rosj-hasjanah heet het in het Hebreeuws. Het is de datum die halverwege het

jaar valt en halfweg is in de Bijbelse beeldspraak altijd heel belangrijk. Ook wij kennen het in sommige gezegdes nog, zoals 'de week doormidden zagen' op woensdag. Wanneer de dingen halverwege zijn komt er een keer, verwacht men in Israël. Daarom zijn de grote feesten, zoals Pasen en Loofhutten dan ook altijd precies op de helft van de maand. Halverwege de geschiedenis komt de grote ommekeer: dan wordt de Messias geboren.

Een van de belangrijkste nieuwjaarslezingen vinden we in Deuteronomium: bijna veertig jaar hebben de Israëlieten rondgezworven in de woestijn en dan krijgen ze te horen dat ze eindelijk mogen optrekken naar hun toekomstige woonplaats: de grote ommekeer! Toen men de eerste dag van de zevende maand meer en meer ging opvatten als begin van een nieuwjaar, is ook de wens opgekomen om een vast patroon van tijdrekening te ontwerpen. Oorspronkelijk telde men naar het aantal jaren dat een koning regeerde. Voor de joden was een jaartelling vanaf de geboorte van Christus natuurlijk onbestaanbaar. Zij hadden een jaartelling ontworpen, die uitgaat naar het veronderstelde begin van de wereld. Daarvoor kwamen ze uit op circa 3700 vóór Christus. Verder rekenen veel joden ook toe naar een gedachte eindtijd op grond van de getallenleer. In ons jaar 2039 breekt het joodse jaar 5800 aan en 58 verwijst volgens de getallenleer naar de berg Nebo, waar Mozes door God uit het leven werd genomen. Zo komt men ook aan de oude naam: dag van de gedachtenis.



Niet wij gedenken onze overledenen, maar wij gedenken de grote daden van God, hoe Hij zijn volk gedenkt en de mensen die Hij tot zijn gemeente rekent. En dan denken wij aan dat wonder. Het is een dag van bazuingeschal, de sjofar wordt geblazen. Aansluitend is het Jom Kipoer, Grote Verzoendag, de heiligste joodse feestdag, waarop joden elkaar vergeven. De feesten worden afgesloten met Soekot, Loofhuttenfeest.

Hoe komen we aan onze gedachtenisdienst? Begin november wordt in de katholieke kerk Allerzielen gevierd, de herdenking van onze dierbaren. We gaan dan vaak naar begraafplaatsen en columbaria en leggen er bloemen neer. De dag ervoor is het Allerheiligen. Dan wordt gebeden voor alle gestorvenen. Daarbij is de gedachte, dat gestorvenen niet direct na



overlijden al naar de hemel gaan. Het gebruik komt al uit de vierde eeuw. In 844 besloot paus Gregorius het op 1 november te gaan vieren, het begin van de winter.



Bij de kerkhervorming in de tijd van Luther werden beide feestdagen in de protestantse kerken afgeschaft. Sinds medio vorige eeuw gaan echter meer en meer protestantse kerken erop over om toch in november een speciale herdenkingsdienst te houden voor onze overleden dierbaren en te herdenken wat zij voor ons als vader of moeder of broer of zus of kind betekenden.

Gijs van Raalten



### **Adventskalender PKN**



Wil je bewust toelevan naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus, het inspiratieblad van de PKN, voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan die je uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Deze kalender is gratis aan te vragen bij de PKN via <https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/>.

### **Classispredikant Groningen-Drenthe**

Op <https://ap.lc/HDGgP> introduceert de classis Groningen-Drenthe ds. Ellen Peersmann. Zij is in de classisvergadering van 10 oktober beroepen en benoemd als nieuwe classispredikant. Zij volgt daarmee Jan Hommes op. De aanstelling is voor vijf jaar, met de mogelijkheid om daarna nog eens vijf jaar te verlengen.

Jelle Aantjes-van Dijk



# ALGEMENE INFORMATIE

Postadres: De Hoek 8, 8381BL Vledder  
kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com

Scriba: vacature  
kerkenraadvleddernijensleek@gmail.com

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132  
pjstuiver@ziggo.nl

Penningmeester: Gerrit van den Ham, 0521-382601  
cvkpknvleddernijensleek@gmail.com



## Rekeningnummers

NL50 RABO 0365 8003 17

CvK PG Vledder-Nijensleek

NL57 RABO 0361 2623 37

Diaconie PG Vledder-Nijensleek

## Actie Kerkbalans

NL79 RABO 0373 7310 00

CvK PG Vledder-Nijensleek

## Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)

NL50 RABO 0365 8003 17

CvK PG Vledder-Nijensleek

## Kerkblad/solidariteitskas

NL51 RABO 0373 7310 19 C

CvK PG Vledder-Nijensleek

Op de website van de kerk [www.pknvleddernijensleek.nl](http://www.pknvleddernijensleek.nl) vindt u informatie over collectebonnen onder 'organisatie' > 'geldzaken'.

# SCHOONHEIDS-SALON



Schoonheidsspecialiste  
pedicure  
manicure

Lijnland 7 - Vledder - 0521 382858

 **PLUS**  
Simonides

**Diever Vledder**

Hoofdstraat 82

Dorpsstraat 32

Open: ma-za 08.00 - 20.00 u. & zo 12.00 - 18.00 u. [www.plus.nl](http://www.plus.nl)

**Uw Eigen Drogist  
Koopman**



- Speciaalzaak voor:
- \* Geneesmiddelen (zonder recept)
  - \* Cosmetica - Parfumerieën
  - \* Diergeneesmiddelen
  - \* Dépôt stomerij
  - \* Biologische groente en - brood
  - \* Voedingssupplementen

- \* Foto- artikelen
- \* Kado- artikelen
- \* Reform
- \* Homeopathie
- \* Zonnebank
- \* Pasfoto's

**Dorpsstraat 9 -11, Vledder, tel. 0521-382751**



ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS  
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD  
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN  
TOTAL BENZINE-STATION AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDER TEL. 0521 - 381231

**Bouwbedrijf  
VAN DIJK bv**

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie
- restauratie



**VAN DIJK'S  
karweiman**

- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder  
tel: 0521-381260  
fax: 0521-381727



Dorpsstraat 21  
8381 AM Vledder  
Tel. 0521-382130

Met 'n erkend Schilders- en  
Afwerkingsbedrijf  
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF  
**Bisschop v.o.f.**

Solkweg 13, Vledder  
tel: 0521 381669

Schilder  
glazetten  
betinger



ERKEND SCHILDERS-  
EN AFWERKINGSBEDRIJF