

KERKBLAD



Protestantse Kerk



CONTACTBLAD

Protestantse Gemeente
Vledder – Nijensleek en omstreken

19^e jaargang / nr. 1 / februari 2023

Kerkgebouwen: Johannes de Doperkerk (De Dorpskerk),
Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, tel. 0521-785572

De Streekkerk,
Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, tel. 0521-785822

Dependance: De Gerf, De Hoek 8,
8381 BL Vledder

Predikant: Ds. Marianne Gaastra
Kattenwinkelweg 26, 8015 PW Zwolle
tel. 06-23404616
tel. 0529-497750
e-mail: mariannegaastra@gmail.com

Redactieadres Vacature

Kerkblad:
e-mail: kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com

Bezorging Frieda Walpot, Haking 10,
Kerkblad: 8381 DC Vledder, tel. 0521-380027
e-mail: friedawalpot@gmail.com

Website: www.pknvleddernijensleek.nl



De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.

**Inleverdatum kopij voor het maartnummer:
uiterlijk op maandag 20 februari 18.00 uur**

Het Kerkblad wordt in de week voor zaterdag 4 maart bij u bezorgd.

Kopij bij voorkeur inleveren via het e-mailadres van de redactie:
kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com (bijlagen s.v.p. in Word).

Inleverdatum kopij Kerkblad voor het aprilnummer: 20 maart.

VERTROUWEN IS EEN WAAGSTUK



Bijgevoegde illustratie is een afbeelding van een schilderij van Rembrandt: 'Christus in de storm op het meer van Galilea' uit 1633. Je kunt het schilderij

opzoeken op internet. Dan kan je het beter zien. Dan zie je dat er veertien personen op het schip zijn afgebeeld die allemaal verschillend zijn qua uiterlijk, maar die ook allemaal anders reageren op de noodsituatie waarin het schip verkeert. Het schip staat bijna verticaal in de woeste golven. Links, bovenin het schip vechten vijf mensen keihard voor hun leven en dat van anderen. Het licht in het schilderij valt op hen. Psychologen spreken over vechten, vluchten en bevriezen als typisch menselijke reacties op gevaar. Het vluchten en bevriezen is vooral te zien bij de mensen die zich rechtsonder in het schip bevinden. Zij zijn gegroepeerd rondom Jezus. Om hen heen is het donker. Christus' reactie past niet in de wetten van de psychologen. In alle rust komt hij overeind van onder een deken. Hij is aanwezig zonder meegesleept te worden in de paniek. Hij kan er zijn voor zijn leerlingen die vragen om hulp. Bijzonder is de aanwezigheid van een man die als enige ons aankijkt. Met de hand op zijn muts en de andere hand aan een touw. Sommigen zeggen dat Rembrandt hier zichzelf heeft afgebeeld. Het is alsof hij ons vraagt. Waar zou jij zijn? Wat zou jij doen? Met zijn blik geeft Rembrandt richting. Hij leidt je niet naar de zwoegende zeilers boven in het licht, maar naar Christus, beneden in het donker. Vertrouwen is een waagstuk, het ligt niet altijd voor de hand. (In de Bijbel o.a.: Marcus 4, 35-41).



Ds. Marianne Gaastra

KERKDIENSTEN

	Dorpskerk Vledder	Streekkerk Nijensleek
5 febr. 10.00 uur	Geen dienst	Ds. M. Gaastra, <i>Doop- en Avondmaalsviering</i> 1 ^e collecte: Zuid-Soedan 2 ^e collecte: kerk Uitgang: bloemengroet
12 febr. 10.00 uur	Ds. P.K. Pit (Drachten) 1 ^e collecte: KIA noodhulp 2 ^e collecte: kerk Uitgang: De Gerf 	Geen dienst
19 febr. 10.00 uur	Geen dienst	Ds. H. Procee (Vledder) 1 ^e collecte: plaatselijk werk 2 ^e collecte: kerk Uitgang: bloemengroet
26 febr. 10.00 uur	Ds. M. Gaastra 1 ^e collecte: KIA zending 2 ^e collecte: kerk Uitgang: kerkgebouw	Geen dienst
5 mrt. 10.00 uur.	Geen dienst	Ds. M. Gaastra en mevr. L. Hoeijmakers, <i>Wereldgebedsdienst</i> 1 ^e collecte: Taiwan 2 ^e collecte: kerk  Uitgang: bloemengroet

PASTORAAT

Het is het begin van 2023 en we vragen ons af hoe dit jaar zal verlopen.

De oorlog in Oekraïne woedt nog volop en heeft consequenties voor een groot deel van de wereld.

Maar vooral voor de bevolking die daar nog woont. De vijand is meedogenloos en vernielt belangrijke infrastructuur. Huizen worden kapot geschoten en is geen elektriciteit en verwarming. De mensen daar hebben



het zwaar, maar zijn moedig en onverschrokken. Ook in ons land merken we de gevolgen. Energie en levensmiddelen zijn enorm in prijs gestegen en veel gezinnen weten nauwelijks hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Laten we hopen dat er dit jaar verbetering optreedt.

Eind december moesten we nog onverwachts afscheid nemen van Theo Bierman uit Nijensleek. Zijn gezondheid was de laatste tijd achteruit gegaan. Eind december is hij overleden. Het was voor zijn vrouw Minke niet mogelijk alleen achter te blijven in het grote huis aan de Hoofdweg. Zij is inmiddels verhuisd naar een beschermde woonvorm, Het Vonder, kamer 13 in Ruinerwold.

Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden.

Gerrit van den Ham moest plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis en hij heeft een zware operatie achter de rug. Gelukkig is hij weer thuis en knapt hij weer op. Hij is heel dankbaar

voor alle warme reacties vanuit de gemeente, de belangstelling en de bloemen. We hopen dat hij snel weer de oude is.

En Gré Kerssies is weer in de running. Ook met haar gaat het goed en zij heeft dezelfde ervaring als Gerrit. Je gedragen weten door de gemeente door gebed, kaarten en bloemen. Heel fijn. Vanaf deze plaats een woord van dank voor iedereen die taken van haar heeft overgenomen.

Vanaf deze plaats willen we ook denken aan de mensen die kampen met verdriet en zorgen. Laten we naar elkaar blijven omkijken en ons geborgen weten bij onze hemelse Vader.

Het Pastorale Team

WIJ GEDENKEN

Tjeerd Abraham - Theo - Bierman

**30 september 1936 † 19 december 2022*

Theo was een man van weinig woorden. Opgegroeid in Steenwijk als zoon van een kapper. Na zijn schooltijd ging hij in Wageningen studeren. Samen met Minke, zijn vrouw, kreeg hij een groot gezin, waar ruimte was voor iedereen. Natuurlijk gaf dat wel eens spanningen, maar nooit zo dat ze er

**OMZIEN
NAAR ELKAAR
WE DOEN HET
SAMEN!**

samen niet uitkwamen. Als ingenieur gaf hij leiding aan grote projecten zoals de Leidingstraat. Een project waar o.a. oliepijpleidingen van Shell van Rotterdam naar Antwerpen werden gelegd. Maar ook op het gebied van de ruilverkaveling werd zijn kennis ingezet bij de Landinrichting van Overijssel en Zuid-Holland. Hoe hij ook van zijn werk genoot, het allerliefst was hij op de boerderij. Samen met Jannes Otten nam hij het bedrijf van zijn schoonvader over. Eerst ging hij in de weekenden vanuit Odijk, waar ze toen woonden, naar Nijensleek om op zijn land te werken. Later, toen hij met vervroegd pensioen was, ging het gezin helemaal in Nijensleek wonen. Net als in Odijk, was hij hier ook op kerkelijk gebied actief. Hiervoor en voor het vele andere werk dat hij verrichtte voor de



samenleving werd hij bij zijn pensioen geridderd. Een paar jaar geleden nog vroeg de kerkenraad of hij in een commissie wijze mensen wilde gaan zitten om na te denken over de toekomst van de kerk. Hij bedankte. Na 2014 was hij rustiger aan gaan

doen. In dat jaar was hij met een aneurysma opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het was kritiek. Zijn energie nam af. Hij durfde niet meer, zoals hij daarvoor graag deed, naar achter in het land te lopen. De dieren werden weggedaan. Er kwam rust. Vlak voor de Kerst van afgelopen jaar voelde hij dat het einde naderde. Hij wilde graag allen die hem lief waren nog spreken. Het afscheid was goed. Een man van weinig woorden, met een grote betrokkenheid voor zijn gezin, maar ook voor kerk en samenleving, is heengegaan. Wij moesten hem uit handen geven. Wij geloven dat hij geborgen is in handen van de Eeuwige.

Ds. Marianne Gaastra

VAN DE PREDIKANT

Doop Suus Oostindie en viering Heilig Avondmaal
Zondag 5 februari 10.00 uur Streekkerk Nijensleek
DOORTOCHT.



Niet vaak worden de twee sacramenten van de kerk: doop en avondmaal in één dienst gevierd. Althans niet bij ons in de kerk. Soms worden ze **juist** samen gevierd. Om zo de verbondenheid van God en mensen, die juist in de sacramenten manifest is, gestalte te geven in één dienst. U kunt zich voorstellen dat ik er erg blij mee ben, dat het nu ook in de Streekkerk

gebeurt. Weliswaar bij toeval, maar hoe vaak zeg je niet: toeval bestaat niet? Hoe dan ook, het valt ons toe. Zoals dat is bij sacramenten. Ze vallen je toe, ofwel: ze overkomen je. Overgeleverd vanuit een eeuwenlange traditie, waar wij op deze zondag de viering van de sacramenten aan toe voegen voor de volgende generaties.

Suus is de jongste uit het gezin van Monique Plat en Allard Oostindie. Joop, Roos, Kees en Luuk zijn allemaal in de Streekkerk gedoopt. Over traditie gesproken. Het thema van de dienst is DOORTOCHT. De doop symboliseert een doortocht door het water van de dood naar het nieuwe leven. Net als het bijbelverhaal van de Exodus, waar het volk Israël door de Rode Zee trekt en dan aan de overkant een nieuw bestaan begint. Niet zonder gevaar en zonder angst, maar wel gedragen door de vrijheid waarin God hen heeft gezet. IK BEN BIJ JE is zijn naam. We hopen op een feestelijke dienst, waarin voor jong en oud ruimte is.

Kerkcafé Poëzie en Muziek. THEMA: VRIENDSCHAP
Zondagmiddag 26 februari 15.00 uur

Het Kerkcafé gaat weer beginnen.

Deze eerste keer na een lange periode gaan we van start met gedichten en muziek. Gedichten die door jou gemaakt en voorgelezen kunnen worden. Ook gedichten van andere auteurs, die je mooi vindt, kunnen ten gehore worden gebracht. Maar als je denkt: ik maak liever muziek, voel je vrij. De ervaring van vorige keren leert dat een combinatie van gedichten en muziek (poeziemoezie) erg mooi is. Natuurlijk zijn er voor de deelnemers weer bijzondere aandenkens aan de avond. Degenen die de vorige edities van de 'PoezieMoezie' hebben meegemaakt zijn verblijd met een schaapje, een vingerpopje, of... Wat zal het dit jaar zijn? Nog geen idee.



Ontmoeting van verschillende stijlen.

Het fijne van zo'n middag is dat je van alles en nog wat tegenkomt. Van zeer literaire gedichten van Vasalis en Piet Paaltjens tot de teksten die zo uit de popmuziek zijn gekomen. Wat dacht je van de teksten van Froukje (nee, niet de organiste, hoewel?) bijvoorbeeld. Deze middag is dan ook bedoeld om elkaar in de kerk/Gerf te ontmoeten op een andere manier dan in een kerkdienst. Iedereen die iets ten gehore brengt vertelt kort waarom dit voor hem of haar een speciale betekenis heeft.

Aanmelding, graag van tevoren.

Het is fijn als je van tevoren aanmeldt wat je wilt doen op deze middag.

Liefst voor: donderdag 23 februari. Voor spontane aanmeldingen is beperkte ruimte op de middag van 26 februari zelf.

En anders, kom gewoon genieten van de grote variatie aan teksten en muziek die ten gehore worden gebracht op de middag zelf. En we kunnen ook altijd handjes gebruiken voor het klaarzetten, thee of koffie en iets anders schenken en natuurlijk weer opruimen.

Andere datum en tijd en plaats dan aanvankelijk gedacht.

N.B. In het vorige Kerkblad stond de avond van Poëzie en Muziek gepland voor donderdagavond 26 januari. Daar is weinig tot geen reactie op gekomen. Waarschijnlijk is die aankondiging een beetje ‘verdronken’ in het nieuws rondom Kerst en Nieuwjaar. Daarom gaat deze avond niet door. We denken ook dat het tijdstip op de middag beter is. Bij licht uit en thuis! En dan de plaats. Het is niet zo’n goed idee om het in de kerk te houden. Na de Streekkerk in Nijensleek en de kerk in Wapserveen zou het ‘de beurt zijn’ aan de Dorpskerk van Vledder om daar het Poëzie- en Muziekgebeuren te organiseren. Vanwege de stookkosten denken we erover om het in de Gerf te doen. Met dikke jassen aan in de kerk is ook zo wat. Hoe dan ook, waar dan ook, we maken het tot een bruisend festival van taal en klank.



Meditatie Lectio Divina

Woensdag 1 februari, 19.00 uur in de Gerf

Op 1 februari mediteren we volgens de ‘methode’ lectio divina.

In het kort: bij het overwegen van bijbelteksten kan gebruik worden gemaakt van *lectio divina*, letterlijk: goddelijke lezing. Het is ook te vertalen met ‘geestelijke lezing’ of ‘lezen met het hart’. Het is een manier van lezen waar al in de Bijbel zelf naar verwezen wordt, bijvoorbeeld in Romeinen 10:8: ‘Maar vervolgens zegt Mozes: Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen is dicht bij u.’

Deze innige omgang met het woord van God is in de eerste eeuwen van het christendom vooral beoefend door de zogenaamde ‘woestijnvaders en -moeders’, christenen die zich terugtrokken in de stilte van de wildernis om zich zo beter te kunnen richten op de weg die God met hen wilde gaan. Deze manier van lezen is later verder uitgewerkt in de kloostertraditie en wordt tot op de dag van vandaag in kloosters beoefend.



Het is een manier van lezen die in veel opzichten haaks staat op hoe wij geleerd hebben te lezen. Onze manier van lezen is er vaak op gericht informatie en kennis te vergaren, het liefst in zo kort mogelijke tijd. Voor ons staat het ‘begrijpen’ van de tekst voorop. ‘Lectio Divina’ is daarentegen een

manier van lezen die erop gericht is te horen wat God de lezer vandaag in de tekst wil zeggen. Daarin staat het ‘ontvangen’ centraal. De lezer stelt zich open voor de beweging van de Geest in de tekst. Het gaat in deze manier van lezen juist om ‘vertraging’, om het ‘herkauwen’ van de tekst. In plaats van dat ik de tekst ‘lees’, wil de tekst mij ‘lezen’. ‘Lectio Divina’ wil mij openen voor de Godsontmoeting en voor het ontdekken van het geheim van mijn leven. Het gebeurt in de vierslag van lectio – meditatio – oratio – contemplatio, Latijn voor lezing – overweging – gebed – het schouwen van God. (*bron: website PKN*)

Volgende data:

5 april, 3 mei, 7 juni. (in maart geen meditatie i.v.m. vesper)

Aswoensdag in de Dorpskerk

Woensdag 22 februari 19.00 uur

In de PKN van Vledder en Nijensleek willen we dit jaar voor de tweede keer een vesper op Aswoensdag houden.

Om de veertigdagentijd bewust in te gaan. We doen dat in samenwerking met Liszy Hoeijmakers van de rooms-

katholieke parochie in Frederiksoord. Zij en ik (MG) bereiden deze vesper voor en zullen daarin voorgaan. Aswoensdag valt meteen na carnaval. Het is als het ware de ‘kater’ na dat vrolijke eet-, drink- en verkleedfeest.

Aswoensdag staat in het teken van boete. Je betoont spijt over je fouten en verklaart dat je een beperkt mens bent. Vandaar die as: uiteindelijk zijn alle mensen stof.

We zingen liederen, luisteren naar een korte overweging en bidden. Ten slotte vormen we een rij en geeft de voorganger iedereen een ‘askruisje’: hij/zij veegt met as een kruisje op ieders voorhoofd, of hand.

De as van het kruisje is gemaakt van de takken die een jaar eerder bij Palmpassen werden gebruikt. Christenen vieren het Palmfeest op de zondag voor Pasen. Ze herdenken dan hoe Jezus ooit op een ezeltje Jeruzalem



binnenreed en de bewoners toen met palmtakken gingen zwaaien om dat te vieren. In die kerkdiensten wordt er ook met palmtakken gezwaid. Deze worden bewaard en later verbrand. Van die as worden de kruisjes op Aswoensdag getekend. Het betekent dus zoiets als: zelfs als we Jezus toejuichen en prijzen, heeft dat iets tijdelijks en dat typeert ons.



“Vanouds tekent de priester, tijdens de boeteviering van Aswoensdag, op het voorhoofd van de gelovigen een kruisje van gewijde as, verkregen uit het verbranden van de gewijde ligustertakjes die sinds Palmzondag van het jaar tevoren kruisbeelden hebben gesierd. Met een verwijzing naar het boek Genesis fluistert de priester elke gelovige toe: “Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren”. Het in 1998 (!) verschenen

Dienstboek van de Samen-op-wegkerken bevat al een Aswoensdagritus, inclusief askruisje. Dat feit tekent volgens Barnard de groeiende aandacht in protestantse, niet alleen lutherse, kring voor rituelen in de veertigdagentijd en de paascyclus (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen).”

Citaat genomen uit een artikel in Trouw van 13 februari 2002 (!).

Ds. Marianne Gaastra

VAN DE DIACONIE

Diaconale collecten in februari

5 feb. H.A. collecte voor het project in Soedan van Jill en Sjoukje.



12 feb. Kerk in Actie, noodhulp en rampenpreventie Ethiopië. Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk de boeren vruchtbare grond vasthouden, de bodem te irrigeren en nieuwe gewassen te verbouwen die tegen droogte kunnen.

19 feb. Plaatselijk werk.

26 feb. Kerk in Actie, 40dagencollecte zending. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden.

Maar als die ook overlijden staan ze er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert lokale kerken om naar deze kinderen om te zien.

Koffieochtenden

De eerste woensdag in februari in De Gerf om 10.00 uur en de tweede dinsdag in de Streekkerk, ook om 10.00 uur. Schroom niet om te komen.



Vakanties met aandacht



De nieuwe reisgids van Het Vakantiebureau is weer uit. Mochten gemeenteleden daarin geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze contact opnemen met Tonnie Bolte, tel.0521-380766.

Namens de diaconie, Tonnie Bolte

VAN DE KERKENRAAD

Het is al weer een paar maanden geleden dat we de gemeente hebben gehoord over de toekomst van onze gemeente en onze kerkgebouwen. De reacties van de gemeenteleden zijn besproken in de kerkenraad. Aan de hand van deze reacties is er een besluit genomen.

Bij het samengaan van onze beide gemeentes is afgesproken dat tot en met 2023 er in beide kerken diensten zullen worden gehouden, tenzij er zich dringende omstandigheden voordoen om hierop terug te komen.

Dus voor het grootste gedeelte van 2023 worden de kerkdiensten gehouden als vanouds. En het preekrooster voor 2023 is op deze wijze ingevuld.

Maar eind 2023 gaat onze voorganger ds. Marianne Gaastra met emeritaat.

Dan ontstaat er een heel nieuwe situatie. We zullen een aantal gemeenteleden benaderen, die niet verbonden zijn aan het bestuur van de kerk en hen vragen of zij kunnen onderzoeken wat er voor mogelijkheden, ook op financieel gebied, zijn voor een opvolger van onze huidige predikant. Zodra hier meer over bekend is laten we het u weten.

Wat betreft de beide kerkgebouwen is er ook een besluit genomen.

Na corona is de opkomst tijdens de kerkdiensten afgenomen. Onze gemeente vergrijst, al zijn er gelukkig het laatste jaar wel weer nieuwe gemeenteleden bij gekomen. Maar het is niet meer verantwoord om voor

kleine aantallen kerkgangers nog apart een kerk open te houden. Ook de energieprijzen nopen tot maatregelen.

Daarom zullen er vanaf november 2023 geen afzonderlijke diensten meer

zijn, maar worden in principe de erediensten om en om gehouden in beide kerkgebouwen.

Dit geldt voor het grootste deel van het jaar, te weten vanaf de Stille Week tot en met Dankdag.

In de wintermaanden echter, te weten de periode vanaf Dankdag (begin november 2023) tot en met de Stille Week zal de

Streekkerk gesloten zijn, tenzij er een bijzondere gebeurtenis is, zoals een huwelijk of begrafenis.

We hopen dat dit financieel gezien een bijdrage levert aan de toekomst van onze gemeente, maar vooral dat de band tussen de gemeenteleden versterkt wordt als alle diensten gezamenlijk worden gehouden.

Namens de kerkenraad, Gré Kerssies

VACATURE EINDREDACTEUR KERKBLAD

Voor het Kerkblad zoeken we een eindredacteur m/v.



Het Kerkblad wordt tien keer per jaar uitgebracht in de week voor de eerste zondag van de maand (in december is dit voor de zondag van 4^e Advent).

Van de eindredacteur wordt verwacht dat hij of zij:

- uitstekend inzicht heeft in de Nederlandse taal
- goed kan omgaan met een computer en e-mailprogramma's
- gevorderde kennis heeft van het programma Word en bij voorkeur ook van websitebeheer

De werkzaamheden omvatten de lay-out van het Kerkblad in A5 formaat (incl. het bijeen zoeken en invoegen van illustraties), het mailen naar de drukker en het plaatsen (in pdf) op de website van de kerk. Ondersteuning is aanwezig voor het screenen van teksten (door redactieleden).

Vind je het leuk om als vrijwilliger mee te werken aan de totstandkoming van ons Kerkblad meld je dan aan bij Gré Kerssies (scriba) via het e-mailadres: kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com.

DE ISRAËLIETEN IN EGYPTE

In 1970 verscheen de 1^e druk van het boek MOZES, geschreven door Martin Buber. Hij was Oostenrijks-Israëlich-Joods godsdienstfilosoof en schreef vele boeken. Eén van zijn bekendste boeken is Mozes.

We kennen allemaal het verhaal van Mozes uit de Bijbel, zoals dat in Exodus is beschreven, maar Buber is verder gegaan en ging op zoek naar de omstandigheden van toen. Er ontstaat een interessant beeld.

Was het deels een sage? Buber vindt van niet.

Hij stelt: *De geloofsgeschiedenis is authentiek. De Godsverhouding van de mens is fundamenteel in dit verhaal.*

Het verhaal van het begin van het Israëlichse volk wordt bepaald door twee ge-egyptiseerde Israëlieten: de ene, Jozef, als grootvizier aan het hof, de ander als aangenomen zoon van een prinses (Mozes). Het verhaal onderstreept hun samenhang als Mozes zelf bij de uittocht de beenderen van Jozef als een mummie in een heilige ark laat meenemen.



Maar eerst de bepalende omstandigheden.

Veel van de volken en stammen in die tijd waren (half)nomadisch en van Semitische afkomst, van

Babylonië tot aan Egypte. Men bleef nooit ergens erg lang. Abraham trok al weg uit Ur met al zijn have en met Sara, en met slaven en slavinnen. Denk ook maar aan Hagar. En ook van Izaäk en Jacob en Ezau is het bekend dat ze veel trokken. Zolang ze eten hadden voor hun vee en voor zichzelf, bleven ze. Zo moeten we ook de tochten van de broers van Jozef zien. Door aanhoudende droogte moesten ze elders graan halen. Buber laat ons zien hoe de wereld van toen er in Egypte uitzag.

De Nijl was een enorm geschenk van de goden voor de bewoners, maar ook een enorme last. Want dit natuurgeweld moest door een omvangrijk systeem van dammen, vaarten en bekkens getemd en in stand worden gehouden. Het vereiste van elke generatie de grootste inspanning om het systeem tot een vruchtbaar land te houden. De *homo faber*, de mens als maker van bruikbare dingen, heeft daar en toen ervaren wat een sluitend geheel van collectieve arbeidsplicht betekent. Een bekende uitdrukking zegt: de levende mens heeft slechts de waarde van het waterrad dat hij met zijn voeten voortbeweegt. De mens als slaaf en de opzichter met de zweep zijn een symbool van deze cultuur. Ook de Faraó behoort tot deze cultuur. Hij houdt een streng en onverbiddelijk toezicht op mens en grondbezit, zo

dat het allemaal van hem is. Hij, en hij alleen, bepaalt de zeden en gewoonten van de dorpsgemeenschap. Er bestaat geen eigen dorpscultuur! Het dorp kent geen eigen gewoontes, cultuur of rituelen. Ook niet het land Gosen, dat aan de Israëlieten was toegewezen. Zij wonen daar als slavenvolk. Dit systeem houdt zich al die honderden jaren in stand, gedurende de eeuwen, dat het volk daar als een kleine familiestam vanwege de hongersnood mocht gaan wonen. Ze werden onderdeel van die collectiviteit. Blijkbaar assimileerde het wel enigszins als slavenvolk, maar onder de oppervlakte smeulde een eigen cultuur en godsdienst. Een stille kracht, die als oergevoel bij de uittocht zichtbaar wordt.



Een Hebreeuwse vertaling van Deuteronomium 4 laat het Mozes zo zeggen: *Of heeft ooit een God getracht zich een volk uit het binnenste (letterlijk: uit de ingewanden) van een volk te halen. Vanuit het Hebreeuws lees je mijn volk.* Dat is het geheim van Israëls wezen en opdracht. God heeft zich een volk

gedacht, via Abraham en zijn nageslacht. Toen was het nog geen volk. Dat begon in Egypte. Nee, eigenlijk begon het al veel eerder: het was voorbestemd dat Jozef door zijn broers verkocht werd aan een Egyptische handelskaravaan en via Potifar. Het was voorbestemd dat hij onderkoning werd, hij die niet eens een Egyptenaar was. En dat juist hij zijn broers ontmoette, toen zij graan kwamen kopen en uiteindelijk hun nomadenbestaan vervuilden voor de landstreek Gosen.

Ik wens u veel leesplezier. Hartelijke groet, Gijs van Raalten

BLOEMENGROET

De afgelopen maanden zijn de bloemen als felicitatie of als groet en bemoediging gegaan naar:

Mevr. G. Kerssies-de Ruiter
 Mevr. T. Jousma-Vaassen
 Mevr. G. Bovenkamp-Ekkels
 Mevr. G. Kerssies-de Ruiter
 Mevr. T. v. Riesen
 Dhr. G. v.d. Ham

Dhr. Th. Bierman
 Dhr. R. Boersma
 Mevr. S. Piest
 Mevr. M. Bierman
 Dhr. J. Strik
 Mevr. W. de Beus



Luuk Groen en Roely Dijkstra

BEDANKJE

Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die Trix Bloem mij kwam brengen voor mijn 80^{ste} verjaardag.

Met een vriendelijke groet voor alle bekenden van Pietje Smit-Westerhof uit Wilhelminaoord.



Pffff.... We hebben het financieel gehaald, 2022. In december zijn in sommige kerken in het land weer voor MIKONDO acties en collectes gehouden. Gelukkig betekent dat flinke steun. Voor de leermiddelen, het onderhoud, de reparaties, enz.

Op twee fronten is het nu, begin 2023, zeer nijpend: de dagelijkse maaltijd voor de leerkrachten die anders flauwvallen door voedselgebrek. Reken op € 350 per maand. En de kosten voor de Middelbare school. Reken op € 450 per maand. Deze posten kunnen we vanaf nu niet meer ondersteunen, als er geen reactie komt op onze Oproep. (Het staat er zo droogjes, maar, beste lezer, neem even de tijd om het u voor te stellen! En beter nog: doe iets, alleen of samen met anderen).

Op allerlei manieren krijgen we wekelijks of vaker uit Kinshasa te horen en te zien hoe het daar gaat. Op internet aardige informatie over het dagelijks leven en de politiek.



Dezelfde onderwerpen als hier: oorlog en geweld in het Oosten, enorme stijging van kosten, maar ook schaarste van dagelijkse voedingsmiddelen. En hoe de materialen voor onderhoud en herstel van de gebouwen (net als bij ons) peperduur zijn geworden. En of de a.s. verkiezingen iets zullen veranderen.

In gesprek met onze vrienden van Projets Mikondo gaat het daar niet over, tenzij ik er speciaal naar vraag. Geen klagen. Wel wat er (bijna) voltooid is van het programma en wat wel of niet volgens plan verloopt en hoe dan. En wat er op het programma staat van de lessen op de Middelbare school, de Lagere school en de Kleuterschool. Hoeveel lesboekjes ze nu pas weer gedrukt hebben. De nieuwe lichting van de Naaischool en hun lesprogramma.

Ik word ook nu en dan per video-bellen een half uurtje of meer rondgeleid in de klassen nu Papy weer ter plekke is (zijn terugkeer uit Parijs, waar hij de Kerst had gevierd met zijn gezin, was 10 dagen vertraagd wegens zijn Covidtest!). Hij laat mij meedoen met gesprekjes met de docenten en met leerlingen van La Tulipe. Hij ondervraagt ze (in het Frans uiteraard) over de les, en sinds wanneer op deze school, enz. En ze krijgen applaus als ze hun verlegenheid overwinnen en netjes of zelfs uitgebreid antwoord geven in het Frans. Applaus volgt dan van de hele klas. En over en weer zwaaien natuurlijk!

De klassen van de Lagere school zitten bomvol en de Brugklassen ook. Maar op de Middelbare school zijn het per les tussen de 30 en 40, zie ik (staat op het bord voor als er een inspecteur komt). Hoe voller het is, hoe harder je je best moet doen om te slagen, natuurlijk, hoor ik Papy tegen een volle klas zeggen. Doe maar heel goed je best! Op de Naaischool gaat het om meiden die al heel snel vrijuit babbelen en laten zien wat ze leren en maken.

Het is dus wondermooi dat we het eind van het jaar financieel hebben gehaald. Want zonder onze hulp geen school voor deze leerlingen. Het is met hulp van Vrienden van Mikondo dat voor alle kosten wordt gezorgd. Geen lokale overheidssteun. Geen andere potjes of steun van buitenlandse bronnen. Puur onze betrokkenheid bij het lot van de kinderen in de wijk Mikondo die anders geen kans op onderwijs hebben!



*Foto's:
Schoolreisje La Tulipe 16 december 2022*

Voor informatie: www.mikondo.nl.
Mieke 0521381925, miekerang@xs4all.nl of
Dewes 0570621390, vriendenvanmikondo@gmail.com
Uw steun... zo welkom op NL37INGB0009394095 t.n.v. Vrienden van Mikondo.

Mieke Rang

POËZIE

Ik vond in mijn bureaula onderstaand gedicht, dat in deze poëzieweken wel aardig leek.

Gijs van Raalten

Herder en leraar

*Op een eikenhouten kansel
Staat een preekheer in zijn hemd.
De gemeente is gaan slapen
Omdat zij 't verhaal al kent.
En hoe hard de man studeert
Niemand wordt er ooit bekeerd.
Hoe saai is mijn herder,
Hoe saai is mijn herder, mijn he-erder.*

(kan ook gezongen worden op de wijs van 'Op de grote stille heide')



KOSTERROOSTER

	Dorpskerk	Streekkerk
5 febr.	-	R. Fledderus
12 febr.	M. Tadema	-
19 febr.	-	J. Siderius
26 febr.	J. Tadema	-
5 mrt.	-	G. Kerssies



BLOEMENROOSTER

5 febr.	K. Los / D. Reuvekamp
12 febr.	R. Dijkstra / T. v. Twillert
19 febr.	W. de Beus / R. Dijkstra
26 febr.	I. Boersma / D. Reuvekamp





***PROTESTANTSE GEMEENTE van VLEDDER
en NIJENSLEEK en omstreken***

Postadres De Hoek 8, 8381BL Vledder
e-mail: kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com

Scriba mevr. G. Kerssies-de Boer, tel. 0521-382185
e-mail: kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com

Ledenadministratie mevr. J. Stuiwer, tel. 0521-381132
e-mail: pjstuiwer@ziggo.nl

Penningmeester dhr. G. van den Ham, tel. 0521-382601
e-mail: cvkpknvleddernijensleek@gmail.com

Rekeningnummers
NL50 RABO 0365 8003 17 CvK PG Vledder-Nijensleek
NL57 RABO 0361 2623 37 Diaconie PG Vledder-Nijensleek

Actie Kerkbalans
NL79 RABO 0373 7310 00 CvK PG Vledder-Nijensleek

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)
NL50 RABO 0365 8003 17 CvK PG Vledder-Nijensleek

Kerkblad/solidariteitskas
NL51 RABO 0373 7310 19 CvK PG Vledder-Nijensleek

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u de gegevens over de collectebonnen onder 'organisatie > geldzaken'.



SCHOONHEIDS-SALON



Schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure

Lijnland 7 - Vledder - 0521 382858

coop & Vledder Plaza
Eten & drinken
SIMONIDES -----



**COOP SIMONIDES DRAAGT MET VOLLE OVERTUIGING
HET SSK-KEURMERK VOOR ZELFSTANDIGE
SUPERMARKTONDERNEMERS DIE DUURZAAM
EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.**

Dorpsstraat 32-34 Vledder • www.simonides.nl • www.vledderplaza.nl

Uw Eigen Drogist Koopman



Speciaalzaak voor:

- * Geneesmiddelen (zonder recept)
- * Cosmetica - Parfumerieën
- * Diergeneesmiddelen
- * Dépôt stomerij
- * Biologische groente en - brood
- * Voedingssupplementen

- * Foto- artikelen
- * Kado- artikelen
- * Reform
- * Homeopathie
- * Zonnebank
- * Pasfoto's

Dorpsstraat 9 -11, Vledder, tel. 0521-382751

BOVENKAMP **FIAT LANCIA**

ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN
TOTAL BENZINE-STATION AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDER TEL. 0521 - 381231

Bouwbedrijf VAN DIJK bv

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie
- restauratie



VAN DIJK'S karweiman

- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder
tel: 0521-381260
fax: 0521-381727



Dorpsstraat 21
8381 AM Vledder
Tel. 0521-382130

Met 'n erkend Schilders- en
Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF Bisschop v.o.f.

Solweg 13, Vledder
tel: 0521 381669

Schilder
glaszetter
behangen



ERKENDE SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF